

Een jaar van Gods missionaire opdracht

365 teksten uit de Traditie van de Kerk

65 grote christenen aan het woord

Samengesteld door Helen Opstal en Jeroen Smith pr.



Inhoud

| | |
|--|-----------|
| Inleiding: Een jaar van Gods missionaire opdracht | 9 |
| Januari - God spreekt Teksten uit de heilige Schrift | 27 |
| Februari - Wie zeggen jullie dat Ik ben? Teksten over de kern van het geloof Hildegard - Franciscus - Clara - Pastoor van Ars - Newman - Guardini | 45 |
| Maart - Blijvende wijsheid uit de vroege Kerk Teksten uit de eerste vijf eeuwen Ireneüs - Ambrosius - Chrysostomus - Hieronymus - Woestijnheiligen | 61 |
| April - De Kerk is altijd jong Teksten van jonge heiligen Karl Leisner - Marcel Callo - Claire de Castelbajac - Chiara Badano - Carlo Acutis | 77 |
| Mei - Ster van de Evangelisatie Teksten over de rol van Maria Efraïm - Dionysius de Kartuizer - Grignon de Montfort - Bernadette - De kinderen van Fatima | 91 |

- Juni - Hij zal u de woorden geven** 107
Teksten over de heilige Geest
Apostolische vaders - Serafim - Elena Guerra -
Silouan - Marie-Eugène van het Kind Jezus
- Juli - Stille aanbidding om luid te
kunnen getuigen** 123
Teksten over aanbidding en evangelisatie
Johannes van het Kruis - Elisabeth van de
Drie-eenheid - Charles de Foucauld -
Pierre Goursat - Jean Lafrance
- Augustus - Ga eropuit** 141
Teksten van pausen
Pius XII - Johannes XXIII - Paulus VI -
Johannes Paulus I - Johannes Paulus II -
Benedictus XVI - Franciscus
- September - Woorden, daden en lijden** 163
Teksten over de inzet voor de naasten
Vincentius - Matt Talbot - Anna Schäffer -
Edward Poppe - Maria Euthymia
- Oktober - Een nieuw Pinksteren** 179
Teksten van het Tweede Vaticaans Concilie
Lumen gentium - Apostolicam actuositatem -
Ad gentes - Gaudium et spes - Sacrosanctum
concilium - Inter mirifica - Dei verbum -
Dignitatis humanae

| | |
|--|------------|
| November - Getuigen tot in de dood | 201 |
| Teksten van de moderne martelaren | |
| Franz Jägerstätter - Benedicta van het Kruis - Titus Brandsma - Franciscus Van Thuan - De broeders van Tibhirine | |
| December - Midden in de wereld | 217 |
| Teksten over het christelijke leven in de wereld | |
| Luigi en Maria Beltrame Quattrocchi - Álvaro del Portillo - Madeleine Delbrêl - Fulton Sheen - Chiara Lubich | |
| Gebed voor de Nieuwe Evangelisatie | 233 |

Inleiding:

Een jaar van Gods missionaire opdracht

Het heeft veel mooie kanten om in een Traditie te staan van twintig eeuwen. We hoeven het wiel zelden meer uit te vinden. Wat moet die periode van de eerste generaties christenen toch een bijzondere tijd geweest zijn. Natuurlijk stonden zij dicht bij de tijd van de apostelen en Johannes de Evangelist was nog lang onder hen. Maar het begrip Traditie was nog erg mager en een Nieuw Testament was nog niet zomaar beschikbaar. De heilige Geest zal deze eerste generaties op een aangepaste manier bijgestaan hebben. Waar haalden deze christenen anders de kracht vandaan om te blijven getuigen en die werken van naastenliefde vol te houden, ook tegenover de 'heidenen' die zich juist hierover verbaasden. Waarom goed doen aan iemand die niet jouw geloof deelt en je misschien wel uitlacht of vervolgt?

Zij konden geen bloemlezing samenstellen van allerlei geloofsgetuigen. De eerste bloemlezingen kwamen pas in de 4^e en 5^e eeuw. Nu in de 21^e eeuw van de Kerk kunnen we makkelijker 365 teksten bijeenbrengen die impliciet of expliciet spreken over de missionaire opdracht van de Kerk. Ze nemen ons mee in die boeiende geschiedenis van de Kerk, waar wij nu deel van uitmaken, binnen het grotere geheel van de hele mensengeschiedenis.

De mensengeschiedenis

De geschiedenis van de mensheid is een beweging in de tijd. Wat gebeurd is, kan wel sporen nalaten, gevolgen hebben, iets positiefs of negatiefs uitwerken, maar nooit meer terugkeren. Heel deze geschiedenis is een complex geheel van factoren, menselijke beslissingen, acties en reacties, onvoorziene voorvallen. Daarmee is 'geschiedenis' veel groter dan wijzelf kunnen bevatten of sturen, individueel en collectief. Ieder van ons maakt een tijdje deel uit van deze geschiedenis, waarin omstandigheden ons leven sturen en we ook zelf deels ons leven bepalen.

Toen de Drie-ene God het heelal en de wereld schiep gaf Hij daaraan beweging en tijd. De voortgang van geschiedenis en het 'verloop' van ons leven zijn dus in beginsel een deel van Gods goede plan met deze schepping. Het doorbreken van deze oorspronkelijke bedoeling door de zonde van 'Adam', de mens, dus ook wij en u, had en heeft nog steeds vergaande gevolgen. De geschiedenis van de mensheid is een moeizame geschiedenis geworden, waarin 'vrede' wordt gedefinieerd als 'een periode zonder oorlog' en veel mensen hun eigen Schepper en Verlosser (nog) niet kennen.

Gods heilsgeschiedenis

Maar de Drie-ene God liet deze geschiedenis niet stuurloos voortgaan. Met geduld bereidde Hij de

mensheid voor op het moment dat God de Zoon deel zou gaan uitmaken van de geschiedenis. Hij is niet alleen de Verlosser van de mens, maar ook van de geschiedenis. Paulus schreef daarover: 'Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God (de Vader) zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, opdat Hij hen die onder de wet stonden zou bevrijden, opdat wij de rang van zonen zouden verkrijgen. En het bewijs dat ge zonen zijt: Hij (de Vader) heeft de Geest van zijn Zoon in ons hart gezonden, die roept: Abba, Vader!' (Galaten 4,4-6)

De heilsgeschiedenis loopt door de geschiedenis heen. Want God de Vader heeft 'ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die Hij in Christus had genomen, ter verwezenlijking van de volheid der tijden: het heelal in Christus onder één hoofd te brengen, alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde, in Hem.' (Efeziërs 1,9-10) Maar ook al is de Drie-ene God degene die dit bewerkt, Hij verkiest dit niet zonder de Kerk en zonder ons te doen. Integendeel, Hij nodigt ons uit met Hem hieraan mee te werken.

Het kerkelijk jaar en het kalenderjaar

Het kerkelijk jaar helpt ons om het heilsplan van God telkens weer te vieren. We volgen de Advent en Kersttijd, de Veertigdagentijd en de Paastijd, de zondagen, hoogfeesten en heiligendagen. Maar

het kerkelijk jaar is meer dan alleen een ritme om mee te vieren. Niet alleen ontdekken we elk jaar iets nieuws van de onmetelijkheid van Gods liefde, die zich geopenbaard heeft. Door het liturgisch jaar biedt de Kerk ons ook de mogelijkheid mee te bewegen met Gods heilsplan. We maken deel uit van zijn heilsplan en we werken vanuit onze Doop mee aan dat heilsplan. We vieren dus mee om er deel van uit te maken.

Naast het kerkelijk jaar is er het kalenderjaar, 365 dagen van een 'jaar des Heren'. Hoewel de geschiedenis voortgaat, kent ook het kalenderjaar een terugkerende cyclus, de twaalf maanden en de vier seizoenen met hun vaste momenten van vakanties, verjaardagen, sportseizoenen ...

In beide cycli – het kerkelijk jaar en het kalenderjaar – is elke dag er één! De nieuwe dag is een geschenk van de Schepper, die deze wereld met het heelal in stand houdt. Jezus zelf maakt hierop een toespeling vlak voor zijn hemelvaart: 'Ziet, Ik ben met u *alle* dagen tot aan de voleinding der wereld.' (Matteüs 28,20)

We ontvangen om door te geven

Elke dag krijgt zo een extra kleur. Het is niet alleen een nieuwe dag, maar ook een dag om de liefde van God nieuw te ontvangen en door te geven. Ontvangen om door te geven is het 'ritme' van

1 januari – Hoogfeest heilige Maria Moeder van God

God de Heer dacht: 'Zou Ik voor Abraham geheim houden wat Ik van plan ben? Want Abraham wordt zeker een groot en machtig volk, en door hem zullen alle volken van de aarde zegen ontvangen. Ik heb hem immers uitverkoren. Zijn zonen en zijn nageslacht moet hij leren, zich door een rechtschapen en deugdzaam leven aan de weg van God de Heer te houden, dan kan God de Heer zijn plan met Abraham verwerkelijken. (Genesis 18,17-19)

2 januari

Heel de aarde, zing God de Heer ter ere, boodschap zijn heil van dag tot dag. Verkondig zijn heerlijkheid onder de volken, onder alle volken zijn wonderdaden. Groot is God de Heer en hoog te prijzen, geducht is Hij boven alle goden, want alle goden der volken zijn afgoden, maar God de Heer heeft de hemel gemaakt! Glans en glorie staan voor zijn aanschijn, van vreugde en macht is zijn woonplaats vervuld. (1 Kronieken 16,23-27)

3 januari

Groot is de Heer, Hij zij hoog geprezen
in onze Godsstad Jeruzalem.
Zijn heilige berg rijst daar schitterend op,
een vreugde voor ieder op aarde.
Voor ons is de Sion de godenberg,