

John Paul Thomas

*Lessen van de heilige Thérèse*

*De wijsheid van  
Gods kleine bloem*

Arco Reeks 38



Voor verwante titels, zie laatste bladzijde.

Oorspronkelijke titel:

*Lessons from Saint Thérèse:*

*The Wisdom of God's Little Flower*

© 2017 My Catholic Life! Inc.

All rights reserved – Used with permission

<https://mycatholic.life>

Voor de Nederlandse uitgave:

*Lessen van de heilige Thérèse*

*De wijsheid van Gods kleine bloem*

© Stichting De Boog, 2023

Co-uitgave met Uitgeverij Betsaida

Vertaling uit het Engels:

Cor Mennen, pr.

Foto op de voorkaft:

zuster Geneviève van het heilig Aanschijn (Céline Martin)

*Thérèse debout dans le préau* (foto genomen na 3 juli 1896)

© Office Central de Lisieux

Correspondentieadressen:

Stichting De Boog

Herenstraat 41

3512 KB Utrecht

[info@deboog.nl](mailto:info@deboog.nl)

[www.deboog.nl](http://www.deboog.nl)

Uitgeverij Betsaida

Papenhulst 4

5211 LC 's-Hertogenbosch

[info@betsaida.org](mailto:info@betsaida.org)

[www.betsaida.org](http://www.betsaida.org)

ISBN 978-90-6257-140-6 NUR 707

*Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.*

## INHOUD

<b>Ten geleide</b> .....	<b>11</b>
<b>Een bemerking van de auteur</b> .....	<b>13</b>
<b>Inleiding</b> .....	<b>17</b>
Een familie van heiligen.....	20
De bedoeling van dit boek.....	21
<b>Hoofdstuk I. Vroegste herinneringen</b> .....	<b>25</b>
Les 1 – Het verhaal van een kostbare kleine ziel .....	27
Les 2 – Thérèse, de ‘veldbloem’ .....	30
Les 3 – Een bloem na de storm.....	31
Les 4 – Nederigheid en valse nederigheid .....	33
Les 5 – Richt uw ogen op de hemel .....	35
Les 6 – Diep vertrouwen in onze Moeder .....	37
Les 7 – Vertrouwen in vergeving.....	39
Les 8 – De kracht van de menselijke liefde.....	40
Les 9 – Moeder weet het ‘t beste .....	42
Les 10 – Offertjes .....	44
Les 11 – “Ik kies alles!” .....	46
Les 12 – Vrees de boze niet .....	48
Les 13 – Het startpunt van de deugd .....	49
<b>Hoofdstuk II. Een katholiek gezin</b> .....	<b>53</b>
Les 14 – De heerlijkheid van de hemel.....	55
Les 15 – De liefdeswond .....	56
Les 16 – De koning en kleine koningin van Lisieux.....	58

Les 17 – De zachtmoedige Almachtige .....	61
Les 18 – Onze reactie op een afwijzing .....	62
Les 19 – Leren van onze fouten .....	64
Les 20 – Onder de indruk van de genade .....	65
Les 21 – Een les van het zondagsfeest! .....	67
Les 22 – Geleid door het geloof .....	69
Les 23 – Liefdevolle aandacht voor zwakheid .....	70
Les 24 – Het geluk van de heiligen .....	72
Les 25 – Een komende beproeving .....	73
Les 26 – Een mooi klein meisje .....	75
<b>Hoofdstuk III. Pauline treedt in de Karmel in .....</b>	<b>79</b>
Les 27 – Op zoek naar een toevluchtsoord .....	81
Les 28 – De verbeelding van een kind .....	82
Les 29 – Vandaag is het de mooiste dag! .....	84
Les 30 – Een offer van liefde .....	85
Les 31 – Onze Lieve Vrouw van de Overwinning! .....	87
<b>Hoofdstuk IV. Eerste Communie en Vormsel .....</b>	<b>91</b>
Les 32 – De kleine bloem van de goddelijke gevangene .....	93
Les 33 – “Ik zal een grote heilige worden” .....	94
Les 34 – De betovering van de wereld .....	96
Les 35 – Voorbereiding op Jezus .....	98
Les 36 – Volmaakte eenheid .....	100
Les 37 – “Ikzelf leef niet meer” .....	102
Les 38 – Standvastigheid in het lijden .....	104
Les 39 – Ware vriendschap .....	105
Les 40 – Door de barmhartigheid bewaard voor de zonde .....	108
Les 41 – Scrupules .....	109

<b>Hoofdstuk V. Roeping van Thérèse .....</b>	<b>113</b>
Les 42 – Een kerstwonder .....	115
Les 43 – Een visser van zielen .....	116
Les 44 – Een tijd van leren .....	118
Les 45 – In volharding op weg naar de Karmel.....	120
Les 46 – Verrukkingen van liefde .....	122
Les 47 – Een wonderlijke vrede in het zicht van tegenwerking.....	124
 <b>Hoofdstuk VI. Bedevaart naar Rome .....</b>	 <b>127</b>
Les 48 – Het ‘zout der aarde’ bewaren.....	129
Les 49 – Een kinderlijk gesprek met de Moeder van God.....	131
Les 50 – Een glimp van de hemel .....	132
Les 51 – Een prisma van geloof.....	134
Les 52 – Het Heilig Huisje .....	135
Les 53 – Het grootste wonder van Rome.....	137
Les 54 – De enige vreugde van de ziel.....	139
Les 55 – God alleen .....	140
Les 56 – Doorzettingsvermogen omgevormd.....	142
 <b>Hoofdstuk VII. De ‘kleine bloem’ treedt in de Karmel in .....</b>	 <b>145</b>
Les 57 – De liefdeswond ... Nog een keer .....	147
Les 58 – Vrede te midden van elke beproeving.....	148
Les 59 – Een onschatbare genade.....	150
Les 60 – Een eenvoudige ziel.....	152
Les 61 – Het heilig Aanschijn van Jezus .....	154
Les 62 – Een offer en een slachtoffer .....	156
Les 63 – Een bittere kelk van innerlijk lijden.....	158
Les 64 – ‘Het kleine wonder’ .....	160

Les 65 – De huwelijksvoorbereiding .....	161
Les 66 – Kleine verborgen daden van liefde.....	163
<b>Hoofdstuk VIII. De professie van zuster Thérèse .....</b>	<b>167</b>
Les 67 – Geestelijke armoede .....	169
Les 68 – De laatste aanval van de duivel .....	171
Les 69 – Het eeuwig bruiloftsfeest .....	173
Les 70 – Liefde tederder dan de liefde van een moeder .....	175
Les 71 – Jezus, die leeft in je ziel.....	177
Les 72 – Het versieren van vuilnishopen .....	178
Les 73 – Een traan vergoten met kracht en liefde .....	181
Les 74 – ‘Onoverkomelijke’ hindernissen overwinnen.....	183
Les 75 – Mijn laatste wens.....	185
Les 76 – Een ‘slachtoffer’ van barmhartige liefde .....	187
<b>Hoofdstuk IX. Het leven als religieuze .....</b>	<b>191</b>
Les 77 – Onthechting .....	193
Les 78 – Heilige onverschilligheid .....	195
Les 79 – Ontdekking van de ‘kleine weg’ .....	197
Les 80 – “Weid mijn lammeren” .....	199
Les 81 – Een blijde aankondiging.....	202
Les 82 – Het land van de mist.....	204
Les 83 – “Ik ben vrij” .....	207
Les 84 – “Mijn instemming was alles wat Hij verlangde” .....	209
Les 85 – Het dragen van andermans gebreken .....	211
Les 86 – Een lieve glimlach .....	213
Les 87 – Op de vlucht voor een zekere nederlaag .....	215
Les 88 – Een dubbele omhelzing van de armoede.....	217
Les 89 – Het penseeltje.....	219

Les 90 – Oorlog voeren.....	221
Les 91 – Zuster Sint-Petrus .....	223
Les 92 – Muzikaal gefriemel.....	225
Les 93 – Priesterbroers.....	227
Les 94 – “Trek mij mee – laat ons vluchten!” .....	230
<b>Hoofdstuk X. Liefde in het Hart van de Kerk.....</b>	<b>233</b>
Les 95 – Bezeten .....	235
Les 96 – Zoete geur van de Geliefde .....	237
Les 97 – Eerwaarde moeder Anna van Jezus .....	239
Les 98 – “Mijn roeping is liefde!” .....	241
Les 99 – Een klein vogeltje; een slachtoffer van de goddelijke liefde.....	243
<b>Epiloog</b>	
<b>Dood, heiligverklaring en devotie tot de kleine bloem.....</b>	<b>247</b>
Overzicht.....	249
April-mei 1897 .....	251
Juni-juli 1897 .....	251
Augustus 1897 .....	254
September 1897 .....	255
30 september 1897 .....	257
<i>“Ik zal mijn hemel doorbrengen met goed te doen op aarde” .....</i>	<i>261</i>

## Een bemerking van de auteur

Ik heb de heilige Thérèse altijd bewonderd en heb in de loop der jaren af en toe haar geschriften gelezen. Maar ik moet toegeven dat ik nooit helemaal begreep wat haar zo groot maakte, en waarom zij, boven zo vele anderen, beschouwd werd als een kerklerares. Omdat zij deze titel in 1997 kreeg van misschien wel de grootste paus in de moderne geschiedenis, de heilige Johannes Paulus de Grote, voelde ik mij ertoe aangetrokken om dieper in te gaan op haar leven en deugd. Wat ik ontdekte is wat al door zovelen is ontdekt sinds de eerste publicatie van haar autobiografie in 1898: *Histoire d'une âme*\* (*Geschiedenis van een ziel*) is echt een spiritueel meesterwerk!

Het eerste manuscript van haar autobiografie bevatte haar herinneringen vanaf haar kindertijd tot aan het moment waarop zij haar laatste geloften als karmelietes aflegde. Interessant is dat dit manuscript meer deelde dan alleen haar herinneringen. Het geeft ook, in levendige details, de werking weer van de genade op een zuivere en nederige ziel. De kleine Thérèse wordt gezien

---

\* Voor een prachtig verzorgde Nederlandstalige uitgave, zie: Thérèse van Lisieux, *Mijn Levensverhaal*, Gent: Carmelitana 2017 (herwerkte herdruk). De vertaling is van de hand van drs. Pauline Kortekaas op basis van de nieuwe Franse kritische editie die de karmeliet dr. Koen de Meester na langdurig onderzoek in 1999 publiceerde van de drie grote manuscripten van Thérèses *Histoire d'une âme*. Deze Thérèse-specialist redigeerde tevens de aangepaste inleidingen, de aantekeningen en de twaalf thematische overzichten die deze uitgave bevat. De vertaling van de citaten van Thérèse in het boek dat de lezer nu in handen heeft, is overigens niet ontleend aan deze vertaling van Pauline Kortekaas, maar is gebaseerd op de Engelse vertaling die John Paul Thomas heeft gebruikt. (Noot van de vertaler).



als een heel gewoon kind dat gezegend was met een liefhebbend gezin en dat op haar beurt haar gezin liefhad met diepe genegenheid en liefde. Haar autobiografie nodigt de lezer uit om te zien hoe God een klein kind van vier opneemt en haar langzaam, liefdevol, teder, vastberaden en gestaag vormt tot een heilige. Het laat ook de ontwikkeling van het geloof van Thérèse zien, terwijl zij ervoer hoe God haar riep, corrigeerde, inspireerde en leidde op de weg die Hij voor haar had uitgekozen. Thérèse gaf op prachtige wijze gehoor aan die oproep en wijdde haar gehele wezen aan de totale aanvaarding van Gods wil voor haar leven.

De laatste twee manuscripten van de autobiografie van zuster Thérèse komen aan de orde in de hoofdstukken 9 en 10 van dit boek. Toen ik deze twee manuscripten, die over haar leven als religieuze zuster en over haar 'kleine weg' gaan, biddend doorlas, werd ik getroffen door de diepte, de schoonheid, de wijsheid en de liefde die uit deze bladzijden spreken. Haar begrip van God en de voorschriften van zijn liefde zullen u helpen een weg te banen door de wisselvalligheden van het leven en uw hart te richten op datgene waar het om gaat: God en zijn volmaakte wet van liefde.

Bij het voltooiën van dit boek, *Lessen van de heilige Thérèse. De wijsheid van Gods kleine bloem*, geef ik één persoonlijke conclusie die in de afgelopen eeuw al door talloze anderen is ontdekt: de heilige Thérèse is een prachtige ziel! Haar hart is zuiver, vrij, expressief, zachtmoedig, onwankelbaar, scherpzinnig en overvol van liefde. Haar geloof was onwankelbaar, ongeacht het lijden dat zij moest doorstaan. Hoe dieper haar innerlijk en uiterlijk lijden was, des te zuiverder en sterker werd haar geloof. Haar hoop was een ijzeren zuil die onwrikbaar op de hemel gericht was. Niets hield haar af van haar doel en door Gods overvloedige barmhartigheid werd haar verlangen al vroeg in haar leven ingewilligd.

Het leven van de heilige Thérèse is niet alleen van betekenis voor geleerden, heiligen, priesters, theologen of religieuzen. Haar leven is ook voor de meest gewone ziel de moeite waard om te overdenken. Haar dagelijkse ervaringen als kind zullen u inspireren en uitdagen. Haar leven als religieuze zal u aanzetten tot een diepere reflectie over uw eigen leven en u praktische raad geven voor een heilig leven. En haar heilige dood kan u helpen uw eigen levensidealen te verhelderen, zodat u al uw handelingen beter kunt afstemmen op het enige en belangrijkste doel dat ieder van ons moet hebben: de hemel.

*Heilige Thérèse, u hebt beloofd dat u niet tot het einde van de wereld in de hemel zou rusten. Bid voor mij en verkrijg voor mij een overloed aan genade, terwijl ik de vele lessen van uw leven in deze bladzijden overdenk. Ik stel mij open voor de mysteries van de genade en van de hemel, en ik vraag Onze Lieve Heer mij uit te dagen, te corrigeren en te inspireren op de wijze die ik het meest nodig heb. Moge uw leven, lieve kleine bloem, bloeien in mijn eigen hart en moge de geur van Gods barmhartigheid mijn ziel doordringen, zodat ik, net als u, "eeuwig mag zingen van de weldaden van de Heer!" Heilige Thérèse, bid voor ons!*

## Inleiding

Al meer dan een eeuw lang heeft de kleine Theresia, de heilige Thérèse van Lisieux, ook bekend als de ‘kleine bloem’, ontelbare geesten en harten veroverd. Haar eenvoudige en zuivere hart heeft steeds van een diepe liefde gebrand voor onze Heer, en die liefde stroomde over in het leven van velen. Zij inspireerde dagelijks de mensen die haar kenden, en zij blijft degenen inspireren die haar verhaal lezen.

Marie Françoise-Thérèse Martin werd geboren op 2 januari 1873 in de Rue Saint-Blaise, Alençon, Frankrijk, als dochter van Marie-Azélie Guérin (Zélie) en Louis Martin, een juwelier en horlogemaker. Haar moeder, die Thérèse vaak haar “engeltje” noemde, stierf enkele maanden voor Thérèses vijfde verjaardag aan borstkanker. Maar die eerste jaren met haar moeder hadden zo’n grote invloed op Thérèse dat haar moeder in veel opzichten haar hele leven in haar hart en haar geest bij haar is gebleven. De liefde die moeder en dochter voor elkaar deelden was eeuwig.

Haar vader, Louis Martin, die Thérèse zijn “kleine koningin” noemde, gaf dagelijks blijk van zijn diepe liefde voor haar, en zij keek tegen hem op als haar “koning”. Als kind was Thérèse urenlang bij haar vader als hij in de tuin werkte, en ze wilde zo vaak mogelijk bij hem zijn. Ze vergezelde hem regelmatig op zijn dagelijkse wandelingen, die altijd een bezoek aan het heilig Sacrament in het nabijgelegen klooster in Lisieux inhielden. Zij was graag bij hem en ervoer de liefde van God in zijn vaderlijke omhelzing. Op de leeftijd van zesenzestig jaar werd Louis getroffen door twee beroertes, die verlamming tot gevolg hadden. Hij bracht de volgende drie jaar in een ziekenhuis door en de laatste twee jaar van

zijn leven thuis, onder de hoede van zijn familie. Zijn dochters Céline en Léonie waren zijn voornaamste verzorgers thuis. Tot 24 juni 1893, want toen ging Léonie in het klooster van de visitandinnen in Caen bij een tweede poging tot religieus leven. Het laatste jaar van zijn leven zorgde Céline trouw voor hun vader met de hulp van hun oom, een dienstmeisje en een mannelijke hulp tot aan zijn dood op 29 juli 1894.

Thérèse had vier nog levende zussen. Vier broers en zussen waren op jonge leeftijd gestorven: drie als zuigeling en Héléne op vijfjarige leeftijd. Haar nog levende zussen traden allemaal in het klooster in; drie van hen in hetzelfde karmelietessenklooster te Lisieux als Thérèse. Haar nog levende zusters waren:

- Marie, die karmelietes werd te Lisieux, met de naam zuster *Marie van het heilig Hart*.
- Pauline, die moeder *Agnes van Jezus* werd in de Karmel van Lisieux.
- Léonie, die zuster *Françoise-Thérèse* werd, visitandin in Caen. Haar leven van heilige deugdzaamheid wordt bestudeerd voor een mogelijke toekomstige heiligverklaring.
- Céline, die eveneens karmelietes werd in Lisieux en de naam zuster *Geneviève van het heilig Aanschijn* aannam.

De relatie die Thérèse met haar zussen had, was zowel typisch als uniek. De meisjes speelden samen en maakten soms ruzie met elkaar. Maar de diepte van hun liefde en genegenheid voor elkaar veranderde de normale zus-zus-relatie. Thérèse adoreerde haar zussen en was graag bij hen, en deze liefde was wederzijds.

Het hele gezin van Thérèse deelde een tedere, liefdevolle en onwrikbare liefde voor elkaar. Hun huis was een echte 'school van de liefde' en de lessen van de liefde werden elke dag in hun huis geleerd en beleefd. In veel opzichten leerde Thérèse de liefde van God het eerst en het meest kennen door de liefde die zij in haar gezin ervoer. Vlak voor haar vijftiende verjaardag kreeg Thérèse, na vele obstakels te hebben overwonnen, toestemming van de bisschop van Bayeux om in het karmelietessenklooster te worden opgenomen. Zij trad officieel in als postulante op 9 april 1888, vijftien jaar oud. Ze legde haar tijdelijke geloften af op 10 januari 1889 en haar eeuwige geloften op 24 september 1890. De volgende zeven jaar leefde zuster Thérèse het verborgen en heilige leven van een zuster karmelietes.

Zuster Thérèse begon haar autobiografie te schrijven toen ze eenentwintig jaar oud was, slechts drie jaar voordat ze zou sterven, uit gehoorzaamheid aan haar zus Pauline, die kort daarvoor tot moeder-overste, moeder Agnes van Jezus, was gekozen. Deze autobiografie, *Geschiedenis van een ziel*, beschrijft de schoonheid en de diepgang van haar gezinsleven, biedt prachtige inzichten in haar roeping als karmelietes en onthult hoe toegewijd zij was aan Jezus, verlangend om voor altijd bij Hem te zijn in de hemel, zelfs vanaf de vroegste momenten van haar kindertijd.

Het eerste van de drie manuscripten die *Geschiedenis van een ziel* vormen, bevat de jeugdherinneringen van zuster Thérèse en haar eerste jaren als religieuze. Toen zuster Thérèse drieëntwintig jaar oud was, kreeg ze tuberculose en had daar meer dan een jaar sterk van te lijden. In die tijd schreef zuster Thérèse nog twee manuscripten. Het ene is geschreven voor haar zuster Marie van het heilig Hart, die meer wilde horen over de spiritualiteit van zuster Thérèse (behandeld in hoofdstuk 10 van dit boek). Het andere beschrijft haar leven als religieuze en is geschreven uit

gehoorzaamheid aan moeder Marie van Gonzaga op verzoek van zuster Agnes van Jezus (behandeld in hoofdstuk 9 van dit boek). Dit laatste manuscript werd geschreven tijdens het laatste jaar van haar leven nadat ontdekt was dat ze tuberculose had. Ze heeft dit manuscript nooit af kunnen maken door haar afnemende gezondheid, maar haar zus, zuster Agnes van Jezus, hield een gedetailleerd geschrift bij van de laatste maanden van zuster Thérèse, dat is afgedrukt in een apart boek met de titel *Haar laatste gesprekken*.

Ook in druk beschikbaar zijn de *Brieven van Zuster Thérèse van Lisieux*, waarvan een groot deel voor het eerst werd gepubliceerd onder de titel *Algemene Correspondentie*. Zuster Thérèse was een fervent schrijfster van gedichten, gebeden en toneelstukken, waarvan er vele in verschillende vormen zijn uitgegeven.

Zuster Thérèse stierf op 30 september 1897, omringd door drie van de zussen Martin en al haar religieuze zusters in de Karmel van Lisieux. Haar laatste woorden waren: "Oh! ... Ik hou van Hem! ... Mijn God ... ik hou van U!"

## **Een familie van heiligen**

Zoals gezegd, stierf de moeder van Thérèse, Zélie, toen Thérèse nog maar vier jaar oud was. Haar vader, Louis, stierf toen zuster Thérèse eenentwintig jaar oud was, slechts drie jaar voor de dood van zuster Thérèse zelf. Paus Franciscus heeft zowel Louis als zijn vrouw Zélie heilig verklaard, waardoor zij de eerste man en vrouw zijn die samen heilig zijn verklaard en de eerste heilig verklaarde vader en moeder van een reeds heilig verklaard kind.

In 1893 trad de zus van de heilige Thérèse, Léonie, in in het klooster van de visitandinnen in Caen in en nam de naam zuster Françoise-Thérèse aan. Zij was de enige zus van de vijf die geen karmelietes werd in Lisieux. Zuster Françoise-Thérèse overleed in 1941, en op 24 januari 2015 werd een diocesaan onderzoek naar haar mogelijke heiligheid geopend. Als gevolg daarvan wordt ze nu aangeduid als “de dienaress van God, Léonie Martin”. Eens kan zij, net als haar zus en ouders, de glorieuze titels van ‘zalige’ en van ‘heilige’ ontvangen.

Hoewel de zaak van de zaligverklaring van de andere zussen van de heilige Thérèse nog niet is geopend, bestaat er weinig twijfel over dat deze zusters echte dienaressen van God waren, vervuld van diepe heiligheid. Ze waren een heilige familie. Zuster Marie van het heilig Hart (Marie) overleed in 1905 aan tuberculose. Moeder Agnes van Jezus (Pauline) stierf op 28 juli 1951 en de laatste zuster Martin, zuster Geneviève van het heilig Aanschijn (Céline), overleed op 25 februari 1959.

## **De bedoeling van dit boek**

Dit boek biedt 99 korte lessen, overdenkingen en gebeden uit het leven van de heilige Thérèse. De lessen zijn gebaseerd op de woorden van Thérèse zelf, zoals zij haar geloof en haar hart deelde op de bladzijden van de drie manuscripten van haar geestelijke autobiografie: *Geschiedenis van een ziel*. Elke daarop volgende overdenking probeert een van haar ontelbare deugden te vangen om de ‘geur’ van deze kostbare ‘kleine bloem’ van God op te snuiven en toe te passen op het dagelijks leven van de lezer. Het gebed ter afsluiting van elke les is niet alleen geschreven om te lezen, maar zeker ook om te bidden. Het kan nuttig voor u zijn om dat gebed aan het eind van elke les langzaam en meditatief te

bidden en misschien zelfs aan het eind van elke dag naar dat gebed terug te keren, vooral naar de gebeden die voor uw leven het meest relevant zijn.

Het kan nuttig zijn om dit boek als dagelijks bezinningsboek te gebruiken, door elke dag een les te lezen. Op die manier kunt u één les uit haar heilige leven tegelijk overdenken en zo de zoetheid van haar liefde en de diepte van haar leven in u opnemen. Maar het kan ook zijn dat u het voor uzelf beter vindt om meerdere lessen tegelijk te lezen.

Bovendien is dit boek niet bedoeld als 'eenmalig leesboek'. De lessen die we leren uit het leven van de heilige Thérèse zijn het waard om een leven lang in ons op te nemen.

Daarom maken de overdenking en het gebed na elke les dit boek tot een nuttige bron van dagelijks zelfonderzoek en gebed gedurende het hele leven. Voor wie zich in het bijzonder geïnspireerd voelt door het leven van de heilige Thérèse, zal dit boek heel geschikt zijn om steeds weer op terug te grijpen. Ook ouders zullen de lessen van de heilige Thérèse misschien nuttig vinden bij de opvoeding van hun kinderen. Het vertellen van de verhalen van de kleine Thérèse zal uw kinderen inspireren en uitdagen naarmate ze groeien en rijpen in hun eigen geloofsleven.