

Ewelina Borger (red.)

De grootste troost komt van het gebed

Bidden met en tot Pater Pio

2023



Inhoud

Inleiding	9
Het leven van Pater Pio in een kort overzicht	13
I Bidden met Pater Pio	15
<i>De Rozenkrans</i>	15
Hoe bidden we de Rozenkrans?	15
Vaste gebeden	17
Extra gebeden naar keuze	19
De blijde geheimen	21
De geheimen van het Licht	28
De droevige geheimen	33
De glorievolle geheimen	39
<i>De Kruisweg</i>	45
Eerste statie	45
Tweede statie	46
Derde statie	47
Vierde statie	48
Vijfde statie	49
Zesde statie	50
Zevende statie	50
Achtste statie	51
Negende statie	52
Tiende statie	53
Elfde statie	54
Twaalfde statie	54
Dertiende statie	55
Veertiende statie	56

II	Litanie van Pater Pio	59
III	Twee Noveengebden	63
	<i>Noveen 1</i>	65
	<i>Noveen 2</i>	71
IV	Bidden op voorspraak van Pater Pio	77
V	Gebeden tot Pater Pio	79
	<i>Gebed van heilige paus Johannes Paulus II</i>	79
	<i>Gebed om geestelijke groei</i>	80
	<i>Gebed tot heilige Pater Pio om genezing</i>	80
	<i>Gebed voor het Huis ter Verlichting van het Lijden</i>	81
	<i>Akte van toewijding aan heilige Pater Pio</i>	81
VI	Persoonlijke gebeden tot Pater Pio	83
	<i>Geef me uw hand</i>	84
	<i>Pater Pio, wacht op mij bij de hemelpoort</i>	84
	<i>Pater Pio, een teken van de levende Christus</i>	85
	<i>Pater Pio, verhoor mijn gebed</i>	86
	<i>Dank u wel Pater Pio en ik vraag u om bescherming</i>	87
	<i>Voor vereniging met Jezus in zijn lijden</i>	88
	<i>Voor verlichting op mijn levensweg</i>	88
	<i>Ik vraag u, Pater Pio</i>	89
VII	Drie teksten van Pater Pio over de Eucharistie	91
	Verder lezen	95
	Verantwoording	96

Inleiding



Pater Pio was een man van gebed. Hij zei: *“Het gebed is de sleutel die het hart van God opent.”*

Hij spoorde de mensen die naar hem toe kwamen om hulp en raad, aan om veel te bidden. Van zijn ‘geestelijke kinderen’ verlangde hij dat zij trouw waren in het gebed. Meteen gaf hij gehoor aan de oproep van paus Pius XII. Deze grote paus riep in 1943 alle gelovigen op te bidden vanwege de situatie in de wereld. Pater Pio verspreidde deze oproep en dit was het begin van de gebedsgroepen van Pater Pio.

In deze bundel zijn een aantal gebeden bij elkaar gebracht. Die willen een hulp zijn bij de persoonlijke devotie tot deze grote heilige. Maar ze kunnen ook van waarde zijn wanneer er gezamenlijk wordt gebeden; vooral de teksten van Pater Pio bij de Rozenkrans en de Kruisweg. Voor de bijeenkomsten van de Pater Pio gebedsgroepen, die een vast stramien kennen dat in de statuten is vastgelegd, kan voor extra gebeden een keuze uit al deze gebeden gemaakt worden.

De teksten van Pater Pio zijn een vertaling van een vertaling en hier en daar ook wat bewerkt. Dus ze dienen alleen om het gebed en de overweging te voeden, niet als een 'bron van citaten'. De andere gebeden zijn uit diverse boekjes bijeengezocht en vertaald. Maar ook die teksten zijn wat aangepast aan onze taal en beleving. Deze bundel wil niet meer zijn dan een inspiratie voor het gebed. Dank aan Ewelina Borger, die heel wat teksten bij elkaar heeft gezocht en vertaald heeft.

Laten we altijd bedenken dat het katholiek bidden meer is dan het bidden van vaste gebeden. Ook moeten we vermijden dat het bidden een opeenstapeling van vaste gebeden wordt. We voegen er eerder een gebed aan toe, dan dat we er één van (durven) weglaten ... Momenten van stilte zijn evenzeer van belang, om ons de aanwezigheid van Jezus meer bewust te worden. Daarbij weten we dat het niet om de veelheid van gebeden gaat, maar om het geloof waarmee we bidden. Nog dieper beseffen we dat ons gebed gedragen wordt door het grote katholieke gebed van de Kerk, van de gemeenschap van de heiligen, van de heilige Pater Pio. Dat gebed is er al en gaat altijd door.

Sommige gebeden die in deze bundel zijn opgenomen, komen direct uit het hart. Ze zijn voor ons een voorbeeld om ook direct uit het hart te bidden. Onze Heer Jezus Christus, waarlijk God en waarlijk mens, hoort elk gebed en verhoort het naar zijn Wil. Maria, de Moeder Gods, is onze voorspreekster. Ook vele andere heiligen spreken voor ons ten beste, onder wie Pater Pio. Het gaat daarbij niet alleen om verhooring van onze gebeden! Hun verlangen is het, dat ook wij meer mensen van gebed worden, met een hart dat, zoals bij Maria, beschikbaar is voor Gods plan met ons. Dan kan ons gebed meer vrucht dragen en bijdragen aan de toekomst van de Kerk.

Heilige Pater Pio, bid voor ons.

Geeft u, dat de gebeden uit deze bundel ons hart tot een biddend hart maken.

Pastoor Smith

16 juni 2023

21 jaar na de heiligverklaring van Pater Pio

I Bidden met Pater Pio

De Rozenkrans

Hoe bidden we de Rozenkrans?

NB Voor de hieronder genoemde gebeden, zie de Vaste gebeden op blz. 17 en verder.

1. Begin de Rozenkrans met het maken en bidden van het *Kruisteken*.
2. Bid daarna de *Apostolische geloofsbelijdenis*, ook wel genoemd: 'de twaalf artikelen van het geloof'.
3. Bid dan een *Onzevader*.
4. Bid dan driemaal een *Weesgegroet*, voorafgegaan door een groet aan Maria:

Wij groeten U, Dochter van God de Vader.

Wees gegroet ...

Wij groeten U, Moeder van God de Zoon.

Wees gegroet ...

Wij groeten U, Bruid van God de heilige Geest.

Wees gegroet ...

5. Bid dan ter afsluiting van de inleidende gebeden een *Eer aan de Vader*.

Vervolgens gaat het Rozenkransgebed over in het overwegen van een aantal 'geheimen van het geloof', elke dag vijf. Zie blz. 21-44.

In de meest eenvoudige vorm, wordt het geheim alleen uitgesproken. In een meer beschouwende vorm van bidden, wordt na het aankondigen van het geheim een passage uit het Evangelie gelezen die op dat geheim betrekking heeft en wordt vervolgens die evangelietekst in rust overwogen.

In dit boekje wordt voor elk geheim een overweging van Pater Pio aangeboden.

Het overwegen (of alleen uitspreken) van elk van de vijf geheimen wordt steeds gevolgd door een aantal vaste gebeden, steeds in dezelfde volgorde. Zie hieronder.

6. Het eerste/tweede/derde/vierde/vijfde geheim wordt overwogen.

7. *Onze Vader ...*

8. *Wees gegroet ...* (10x)

9. *Eer aan de Vader ...*

10. *O mijn Jezus ...*

Als alle vijf de geheimen zo aan bod zijn gekomen, kan eventueel als slotgebed nog een gebed naar keuze worden gebeden. Zie blz. 19.

Voor wie met een kralensnoer bidt: het kruisje staat voor de geloofsbelijdenis, de grote kralen staan voor een Onzevader en de kleine kralen voor de Weesgegroeten.