

SYCAMORE

HET
KATHOLIEKE
GELOOF
IN 20 STAPPEN

Father Stephen Wang

2023



Dit boek is tot stand gekomen met
medewerking van Catholic Truth Society,
Londen, Verenigd Koninkrijk



Inhoudsopgave

Inleiding.....	7
Hoe je dit boek kunt gebruiken.....	8
1. OP ZOEK NAAR GELUK	11
1A Niet stil kunnen zitten	12
1B Wat is geluk?	15
1C Hoe druk je de pauzeknop in?	18
2. HET BESTAAN VAN GOD	25
2A Waarom zou je over religie nadenken?	26
2B Vijf redenen om niet in God te geloven	29
2C Argumenten voor het bestaan van God.....	33
3. EEN GOD DIE SPREEKT	39
3A De verborgenheid van God	40
3B Toen God de stilte doorbrak	43
3C Het gezicht van God ontdekken	46
4. WIE IS JEZUS?	53
4A Hij kwam het leven in de wereld brengen	54
4B De verlossende dood van Jezus	57
4C Het licht van de verrijzenis	60
5. DE HEILIGE GEEST EN DE KERK	67
5A Hoe de heilige Geest je leven kan veranderen	68
5B Niemand komt in zijn eentje in de hemel	71
5C Waarom we tekenen, symbolen en sacramenten nodig hebben	75
6. DE BIJBEL	81
6A Wat is de Bijbel?	82
6B Is de Bijbel betrouwbaar?	85
6C Hoe de Bijbel je leven kan veranderen	89

7. HET GESCHENK VAN HET GELOOF	95
7A Wat is geloof?	96
7B Zijn christenen gewoon dom of zijn er goede redenen om te geloven?	99
7C Hoe zet je een stap in het geloof?	102
8. DE KRACHT VAN HET GEBED	109
8A Wat is bidden?	110
8B Helpt bidden?	114
8C Hoe kun je bidden?	117
9. WARE VRIJHEID ONTDEKKEN	123
9A Bestaat er zoets als goed en fout?	124
9B Waar vinden we een moreel richtsnoer?	127
9C Hoe kom je achter je ware identiteit?	130
10. DE BETEKENIS VAN LIEFDE	137
10A Wat is liefde?	138
10B Hoe kun je je naaste liefhebben?	141
10C Gods liefde kennen	145
11. HET HART VAN HET CHRISTENDOM	151
11A De Geloofsbelijdenis - Het Credo	152
11B Het Licht van Christus	155
11C De heilige Drie-eenheid	158
12. SCHEPPING, ZONDEVAL, VERLOSSING	165
12A De goedheid van de schepping	166
12B Lijden en zonde	169
12C Het geschenk van verlossing	173
13. DE GEMEENSCHAP VAN DE KERK	179
13A Waarom hebben we de Kerk nodig?	180
13B De bijzondere plaats van de katholieke Kerk	183
13C Katholiek zijn in deze tijd	187

14. DOOP EN VORMSEL	195
14A De kracht van de sacramenten en de liturgie	196
14B Hoe de Doop je leven kan veranderen	200
14C Het Vormsel en de gave van de heilige Geest	203
15. DE HEILIGE EUCHARISTIE	209
15A De betekenis van de Mis	210
15B De werkelijke aanwezigheid van Jezus in de Eucharistie	214
15C Het heilig Offer van de Mis	218
16. VERGEVING, GENEZING EN HEENZENDING	225
16A Vergeving en het sacrament van de Biecht	226
16B Genezing en het sacrament van de Ziekenzalving	230
16C De zending en de roeping om ons geloof te delen	234
17. DE CHRISTELIJKE ROEPINGEN	241
17A De betekenis van roeping	242
17B Huwelijk en gezinsleven	245
17C Wijding en godgewijd leven	249
18. DE SOCIALE LEER VAN DE KERK	257
18A Menselijke waardigheid en recht op leven	258
18B De christelijke leer over het gezin en de samenleving	262
18C De waarheid spreken en je geweten volgen	266
19. HOE KUN JE BIDDEN?	273
19A Bidden is een geweldig avontuur	274
19B Vier fundamentele manieren om te bidden	277
19C Gebeden en devoties voor elke dag	281
20. MARIA EN DE HOOP OP DE HEMEL	289
20A Dood, oordeel en ons verlangen naar het eeuwig leven	290
20B Heiligheid, de heiligen en onze hoop op de hemel	293
20C Wat geloven katholieken over de heilige maagd Maria?	297
VOOR WIE NOG MEER WIL ONTDEKKEN	304
Websites en online video's	304
Boeken	305



Inleiding

Er zijn veel mensen die het christelijke geloof willen verkennen, of hun geloof willen verdiepen.

Sycamore belicht de kern van het katholieke geloof, de gebruiken en de meest voorkomende vragen die mensen stellen. Het boek is in spreektaal geschreven en bevat verhalen en anekdotes die de uitleg tot leven brengen.

Centraal in elk hoofdstuk staat de heldere beschrijving van wat christenen precies geloven en waarom dit geloof vooral nu belangrijk is.

Enkele thema's die aan de orde komen zijn: de zoektocht naar geluk, het bestaan van God, het sterven en verrijzen van Jezus, de heilige Geest en de Kerk, de Bijbel, het geschenk van het geloof en de kracht van het gebed.

In andere hoofdstukken lees je over de zeven sacramenten, de sociale leer van de Kerk, de christelijke roepingen, Maria en de heiligen en de hoop op de hemel.

Dit boek is ontstaan vanuit een cursus die over de hele wereld wordt gebruikt, in kerken en parochies. Je kunt meer over dit aanbod lezen via www.sycamore.fm en de Nederlandse versie www.rk-alphacentrum/sycamore. Daar is ook informatie te

lezen over hoe je de cursus kunt opzetten, bijv. in een parochie. Wat betekent de naam 'Sycamore'? In de Bijbel staat dat Jezus de stad Jericho binnenkomt. Een man, Zacheüs, wil Jezus zo graag zien dat hij in een sycamoreboom (wilde vijgenboom) klimt om een beter zicht te krijgen. Als hij Jezus uiteindelijk ontmoet, ontstaat er een gesprek en verandert zijn leven voor altijd. Sycamore is bedoeld om een beter zicht te krijgen op de belangrijke vragen van het leven en je zo te helpen de beste weg te kiezen.

Hoe je dit boek kunt gebruiken

Vragen ter overweging: Deze vragen zijn een hulp om de uitleg in elk hoofdstuk op je eigen leven te betrekken. Ze zijn oorspronkelijk gebruikt bij gespreksgroepen. Sommige vragen zijn heel eenvoudig en persoonlijk omdat ze zijn bedoeld als 'ijsbrekers' om elkaar wat te leren kennen. Andere vragen gaan dieper.

Wijsheid uit de Bijbel: Deze bladzijden brengen citaten bijeen uit de Bijbel die van toepassing zijn bij elk hoofdstuk. Ze laten zien hoe de christelijke leer geworteld is in het Woord van God dat tot ons spreekt door de woorden van de Bijbel. De citaten kunnen in je persoonlijke gebed of overweging ter hand worden genomen. Als je een gebedsgroep leidt of een Bijbelgroep dan kun je met elkaar de teksten overwegen.

Teksten uit de YOUCAT: De teksten uit deze catechismus voor jongeren is een hulp om elk thema te verdiepen. De YouCat is niet alleen voor jongeren, maar ook voor volwassenen die een heldere en aantrekkelijke uitleg zoeken van het christelijke geloof. De tekst van de YouCat is niet online beschikbaar. In

de YouCat zijn de toepasselijke paragrafen op te zoeken (meer info: zie blz. 305).

Langere teksten uit de Catechismus van de Katholieke Kerk:

Deze teksten helpen om het geloof nog verder te verdiepen. Het zijn verwijzingen naar de belangrijkste catechismus, de Catechismus van de Katholieke Kerk, die het christelijke geloof presenteert in al zijn volheid. De tekst van deze catechismus is online beschikbaar (zie de website link op blz. 304). Daarnaast is de tekst ook in boekvorm verkrijgbaar (zie blz. 305).

Verken de Sycamore films: Elk hoofdstuk in dit boek is gebaseerd op een video van het Sycamore-aanbod. Je kunt de twintig video's online zien via: www.rk.alphacentrum.nl/sycamore-films.

Voor wie nog meer wil ontdekken: Aan het einde van het boek vind je een overzicht met websites en boeken die helpen om het christelijke geloof verder te verkennen of te verdiepen.

Sycamore is heel flexibel te gebruiken voor allerlei groepen. De vragen in dit boek zijn geschikt voor lezers/deelnemers die bezig zijn het katholieke geloof te verkennen. Zoals Father Stephen Wang zegt zijn deze vragen soms erg eenvoudig en willen het gesprek op gang brengen.

Voor lezers/deelnemers die al wat thuis zijn in het katholieke geloof, zijn er andere vragen. Die zijn er meer op gericht om het geloof te verdiepen. Deze vragen zijn te vinden op de Nederlandse website via: www.rk.alphacentrum.nl/sycamore-vragen.



1A

Niet stil kunnen zitten

Ik ben opgegroeid in een gewone straat in een gewoon stadje dicht bij St. Albans in Hertfordshire. We woonden aan de voet van een heuvel en vandaar liep een rivier naar het oosten van het stadje. Na school of in het weekend speelde ik daar vaak met mijn broer. Dat was erg avontuurlijk en er viel veel te ontdekken.

We gingen graven bij de oever, op zoek naar een oude schat of een afgedankte fiets. Of we verstopten ons in het riet en speelden cowboytje en indiaantje of renden over de oever, zover we konden, totdat we bedachten dat mama met het eten ons op wachtte.

Zo spelen kinderen, maar het zegt ook iets over wat er in het hart van volwassenen omgaat.

Aan de ene kant houden we van veiligheid en zekerheid, eten in de koelkast, vrienden, familie, een bed om in te slapen, een dak boven ons hoofd ... We hebben een thuis nodig; een thuis is voor ons als een soort innerlijk kompas. Daarom zijn al die tv-programma's over het bouwen en inrichten van huizen nu zo populair.

Aan de andere kant verlangen we ook naar avontuur, naar romantiek en wat drama. We vervelen ons nogal snel. De

HOOFDSTUK 1: OP ZOEK NAAR GELUK

schrijver Jack London zei: “Het leven is er om te leven en niet alleen maar om te bestaan.”

Dit is het wat je in al die beroemde ‘roadmovies’ ziet. Een klassieke western laat altijd een held zien die zijn huis al dan niet vrijwillig verlaat en voor de vrijheid buiten kiest. Zo’n cowboy klimt dan op zijn paard op zoek naar rijkdom of romantiek, of beide, en rijdt de horizon tegemoet. Je ziet het ook terug in de klassieke Griekse mythologie, zoals de *Odyssee*, of bij Dorothy in *The Wizard of Oz*. Of bij Frodo Baggins in *The Lord of the Rings*. Allemaal zijn ze ergens naar op zoek.

Nu iets over mijn eerste herinnering. Ik was bijna drie, ingestopt in bed, en mijn vader wekte me midden in de nacht. Hij nam me mee naar de zitkamer en zette me op z’n schoot voor de tv. Ik herinner me nóg de glans van het tv-schermin die donkere kamer. We zaten daar samen en keken naar de vage zwart-witbeelden van de eerste maanlanding.



Ik denk dat papa wilde dat ik dit grote avontuur meemaakte, ook al begreep ik toen niet wat het betekende. Neil Armstrong stapte uit de raket op de maan en liet daarmee zien dat er achter de horizon altijd meer is. Papa leerde me om nooit zomaar tevreden te zijn.

Er is een rusteloosheid in ieders hart. Soms is het goed dat je dat inziet. Dat je doorhebt dat je iets zoekt. We zijn geschapen voor iets wat veel meer is. Dat betekent niet dat je je spullen moet pakken om weg te lopen. Meestal is dat niet zo'n goed idee. Maar je kunt jezelf wel gunnen om op zoek te gaan naar je diepste verlangens en je af te vragen: Waar ben ik echt naar op zoek?

Vragen ter overweging

Welke spelletjes of activiteiten deed je als kind het liefst?

In welk deel van de wereld groeide je op en hoe was dat?

Welke vragen hielden je als kind bezig? Waar was je van onder de indruk?