



DE BOOG uitgeverij
... voor eenheid in geloof en leven

Nieuwsbrief



Editie: oktober 2021

Beste lezer,

In deze nieuwsbrief vragen wij heel bijzonder aandacht voor een sprankelende nieuwe vertaling van een klassiek werk van de Engelse auteur G.K. Chesterton over Thomas van Aquino.

Daarnaast bieden we u enkele boeken met grote korting aan.

Dit najaar komen we met nog met meer nieuwe titels... Dus houd onze berichten via de mail en de website goed in de gaten.

Wij wensen u allemaal wederom veel leesplezier.

Bestuur en medewerkers De Boog

Bekijk direct één van de categorieën in deze nieuwsbrief:

- [Nieuw](#)
- [Oktobermaand - rozenkransmaand](#)
- [Symposium voor opvoeders - speciale aanbieding](#)
- [Aanbiedingen](#)



Wilt u deze nieuwsbrief liever niet meer ontvangen? Dan kunt u zich

Nieuw



H. Thomas van Aquino - G.K. Chesterton

In dit boek schetst Chesterton een even ongewoon als boeiend en toegankelijk portret van de katholieke filosoof bij uitstek: Thomas van Aquino. De grote Franse thomist Étienne Gilson heeft over dit boek gezegd dat het “tegelijk waar, eenvoudig, aangenaam leesbaar en diep” is. Daarmee is niets te veel gezegd ...

Thomas van Aquino (1225-1274) was een Italiaanse filosoof en theoloog, die gerekend wordt tot de scholastici. Hij is de meest invloedrijke systematische denker op theologisch en wijsgerig gebied uit de middeleeuwen. Zijn werken genieten nog altijd hoog aanzien in de katholieke Kerk; zozeer zelfs dat een van

zijn bijnamen is: Doctor Communis, Algemene Leraar van de Kerk.

Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) was een Engels schrijver, filosoof, leken-theoloog, apologet en literatuur- en kunstcriticus. Hij is de geestelijk vader van de priester-detective Father Brown en de schrijver van beroemde apologetische werken als Orthodoxy en The Everlasting Man. In 1922 ging hij als anglicaan over tot de katholieke Kerk. Vaak in één adem genoemd met C.S. Lewis verschilt hij van deze andere beroemde apologet door zijn geheel eigen en onweerstaanbare stijl.

Prijs: €17,50 | E-book: €12,50

[Bekijk artikel](#)

[Bekijk e-book](#)

Oktobermaand - rozenkransmaand



De heilige rozenkrans - *Josefmaria Escriva*

Dit boekje bevat beschouwingen over de vijftien geheimen van het leven van Jezus en Maria, zoals die eeuwen lang overwogen zijn bij het bidden van de Rozenkrans. Voor elk mysterie staat een kleurenillustratie van de Italiaanse schilder Lorenzo Lotto (1539) "Word klein", zegt de schrijver ons in het voorwoord. "Kom mee en(...) wij zullen het leven van Jezus, Maria en Jozef meebeleven".

Aan dit boekje is een supplement toegevoegd met toepasselijke passages over de 5 lichtende geheimen, de litanieën en een korte handleiding voor het bidden van de Rozenkrans.

Prijs: €3,95 | E-book: €2,50

Bekijk artikel

Bekijk e-book

Honderd jaar Fatima - *Gerard J.M. van den Aardweg*

Elke maand kwam ze terug en de laatste keer, 13 oktober, deed ze voor een minstens 50.000-koppige menigte een wonder dat zijn weergave niet heeft in twee duizend jaar christendom: het zonnewonder.

Daarmee onderstreepte Zij het uitzonderlijke belang van de boodschappen die ze de kinderen had gegeven voor Kerk en mensdom en die dan ook moeten worden begrepen tegen het decor van dit verbijsterende evenement.

Ze zei en voorspelde onrustbarende dingen. Toch was haar verschijnen aan de onbedorven, onbevangen kinderen een lente-achtige romance. Een stukje hemel raakte de aarde aan en straalde door zelfs in de alarmerendste van haar mededelingen en aanmaningen.

Hoe dieper we doordringen in haar boodschappen, hoe duidelijker het wordt dat zij steeds urgenter worden en bedoeld zijn als oriëntatie en reddingsboei voor Kerk en wereld, in een tijd dat de machten van de duisternis een ongehoorde poging doen de zielen in het eeuwige ongeluk te storten en de wereld in chaos en destructie.

Er is veel meer aan de orde dan het "derde geheim". Maar de duisternis zal tenslotte uitlopen op een moreel en religieus herstelde beschaving die God en Zijn Kerk zal hebben teruggevonden. De rol van de Moeder Gods daarbij en haar bescherming zullen dan blijken.



Dr. van den Aardweg heeft op zijn vakgebied, psychologie en psychotherapie, boeken geschreven die in meerdere talen zijn vertaald. Over een onderwerp op het grensgebied van psychologie en religie gaat zijn studie over verschijningen van zielen uit het vagevuur, *Hongerende Zielen* (De Boog, 2008; *Hungry Souls*, Charlotte NC: TAN). Sinds lang heeft hij zich in "Fatima" verdiept; in 1988 verscheen zijn *Fatima 1917* (Brugge: Tabor), waarvoor zuster Lucia, de oudste zieneres, een kleine beschouwing schreef. Sindsdien is er veel rondom "Fatima" gebeurd.

Prijs: €14,50 | E-book: €8,80

Bekijk artikel

Bekijk e-book

Symposium voor opvoeders - speciale aanbieding

Op 9 oktober a.s. vindt een symposium voor opvoeders plaats.

Zie www.opgroeisymposium voor meer informatie.

Daarom speciaal met korting te koop:

Deugden in het gezin - Georges Chevrot

Er zijn enkele kleine deugden die geen uitbundige bewondering wekken, maar als ze ontbreken



worden de verhoudingen tussen de mensen dusdanig gespannen, moeizaam en zelfs stormachtig, dat dit soms rampzalige gevolgen heeft. Juist deze 'kleine deugden' maken ons dagelijks leven aangenaam en draaglijk. Daarom heeft de auteur zich in deze overwegingen vooral beziggehouden met de kleine deugden van het christelijk gezin.

Van €5,50 voor €2,95

[Bekijk artikel](#)



Opvoeden zonder kleerscheuren - J. Evert en C. Stefanick

Aan meer dan duizend tieners is gevraagd wie de grootste invloed heeft gehad bij het nemen van hun beslissingen rondom seksualiteit: vrienden, leeftijdsgenoten, seksuele vorming of misschien de media?

Het meest voorkomende antwoord was: 'Mijn ouders.' Wanneer echter aan de ouders werd gevraagd wat ze dachten dat hun kind zou hebben geantwoord, had minder dan 25% het goed. De Katholieke Kerk, en blijkbaar je eigen tieners, zien jou als de belangrijkste opvoeder van je kind als het om seksualiteit gaat.

Noch de staat, noch de school, noch de kerk kan die verantwoordelijkheid overnemen. Het is niet alleen je recht en je plicht, je bent ook het meest geknipt voor de taak. Jij kent je kind

beter dan wie ook. Je kent jouw kind waarschijnlijk zelfs beter dan het zichzelf kent. Je kent de goede en slechte kanten, de mate van volwassenheid (of het gebrek daaraan) en je kunt voorzien hoe hun seksuele gedrag van nu hun hele toekomstige leven zou kunnen bepalen. Dat inzicht ontbreekt bij henzelf meestal. Jij hebt de macht! Gebruik haar!

(Uit de introductie)

Van €12,50 voor €6,25

Bekijk artikel

Aanbiedingen



**Persoonlijke vrijheid -
Jutta Burggraf**



**Een vader die zijn beloftes
nakomt - Scott Hahn**

Ieder mens kan nieuwe gedachten aandragen en de wereld vele verrassingen bezorgen; hij kan met originele oplossingen komen en unieke handelingen verrichten. Hij is in staat om zijn eigen leven te leven en om een bron van inspiratie en steun te zijn voor anderen. Soms is het goed om de blik van een kind te herwinnen, om onze ogen te openen voor onze eigen nieuwheid en voor die van ieder ander. Zo kunnen we de uitdaging ontdekken die in iedere situatie verborgen ligt.

De wereld zal zijn wat wij ervan maken. Of tenminste: onze wereld is wat wij ervan maken. Ons leven is wat we van het leven maken. We zijn vrij, ondanks de ongunstige omstandigheden die ons kunnen omgeven en beïnvloeden. We hebben niet alleen het recht, maar ook de plicht om onze vrijheid uit te dragen, juist in deze wereld waarin we leven: een wereld die ons zo gemakkelijk inkapselt. Niemand moet in een 'robot' veranderen, in een mens zonder gelaat of originaliteit.

Niemand is bedoeld om een massamens te worden. Juist vandaag de dag is het noodzakelijker dan ooit dat we ons bewust zijn van de grote rijkdom van het menselijk leven en dat we wegen zoeken om meer mens te worden. Zo voorkomen we dat we in onhandelbare, verschrikte en in rouw gedompelde personen veranderen.

Van €13,75 voor €6,50

'De Heilige Schrift getuigt ervan hoe God gedurende alle tijden voor zijn familie heeft gezorgd en zijn kinderen heeft getoond hoe zij altijd met Hem kunnen leven. De bijbelse berichten maken duidelijk dat onze hemelse Vader elke afzonderlijke belofte, die Hij met het oog op onze verlossing heeft gegeven, ook is nagekomen ten koste van zijn Enig Beminde Zoon. Op grond van Gods genade wordt het heil hersteld, maar het is niet goedkoop of kosteloos.

De geschiedenis van de nooit falende liefde van de Vader is de geschiedenis van dit boek. We zullen gezamenlijk proberen te begrijpen wat God heeft gedaan om ons tot zijn familie te maken en ons te redden uit de ellendige toestand van onze eigen zonde en zelfzucht. We zullen opnieuw ontdekken hoe hartstochtelijk Hij ons zoekt, hoe vast zijn bedoeling is om ons weer heel te maken en hoezeer het Hem toekomt dat wij Hem dankbaarheid, vertrouwen en gehoorzaamheid betonen.' (Uit het eerste hoofdstuk)

Van €14,75 voor €7,50

[Bekijk artikel](#)

Bekijk artikel



DE BOOG *uitgeverij*
... voor eenheid in geloof en leven



Copyright © 2021 Stichting De Boog

U kunt zich uitschrijven voor onze nieuwsbrief [via deze link](#).



mailchimp