

# Pater Pio

## Wij hebben hem gekend



John A. Schug, OFM, Cap

# Pater Pio

## Wij hebben hem gekend

ARCO 29



**Voor uitgaven over verwante onderwerpen,  
zie laatste bladzijde.**

Oorspronkelijke titel:

*A Padre Pio Profile*

© John A. Schug, OFM, Cap

© St. Bede's Publications,

Petersham, Massachusetts, 1987

© Stichting De Boog, 2020

Co-uitgave met Uitgeverij Betsaida

Voor de Engelse uitgave

Imprimi potest:

Very Rev. Gregory Reisert, Capuchin, January 20, 1987

Nihil obstat:

Rev. Joseph Pius Martin, Capuchin, February 2, 1987

Imprimatur:

+ Timothy J. Harrington, Bishop of Worcester, May 21, 1987

Vertaald door Dr. G.J.M. van den Aardweg

Inleiding door J.H. Smith pr.

Correspondentieadressen:

Stichting De Boog

Herenstraat 41

3512 KB UTRECHT

info@deboog.nl

www.deboog.nl

Uitgeverij Betsaida

Papenhulst 4

5211 LC 's-HERTOGENBOSCH

info@betsaida.org

www.betsaida.org

Stichting Katholiek Alpha Centrum

Postbus 11306, 2301 EH LEIDEN

info@rk-alphacentrum.nl

www.rk-alphacentrum.nl / www.hoevindjeGod.nl

ISBN 978-90-6257-119-2

NUR 708

*Tekeningen: Antonio Ciccone*

## INHOUDSOPGAVE

Inleiding .....	7
Korte levensloop van pater Pio .....	11
Voorwoord .....	13
1. Pater Lino, kapucijn - San Giovanni Rotondo .....	21
2. Pater Bonaventura, kapucijn - San Giovanni Rotondo .....	24
3. De heer en mevrouw Giuseppe Scatigna - Palermo .....	26
4. Margherita Hamilton - Rome .....	35
5. Dokter Giuseppe Sala - San Giovanni Rotondo .....	54
6. De artsen Pavone en Mazzoni - San Giovanni Rotondo .....	57
7. Laurino Costa - San Giovanni Rotondo .....	61
8. Giovanni Savino - San Giovanni Rotondo .....	66
9. Pater Alberto, kapucijn - San Giovanni Rotondo .....	70
10. Andre Mandato - North Plainfield, New Jersey .....	76
11.. Pater Alessio, kapucijn - San Giovanni Rotondo .....	80
12. Pater Joseph Pius, kapucijn - San Giovanni Rotondo .....	89
13. Alfonso D'Artega - Rome .....	112

14. Agnese Stump - Voghera .....	118
15. Cleonice Morcaldi - San Giovanni Rotondo .....	124
16. Pater Raffaele, kapucijn - Benevento .....	132
17. Pater Clemente da Santa Maria in Punta, kapucijn - Alessandria .....	141
18. Pater Aurelio, kapucijn - San Giovanni Rotondo .....	149
19. Pater Eusebio, kapucijn - Campobasso .....	156
20. Mevrouw Aurelio Montalto - San Giovanni Rotondo .....	162
21. Martha Gemsch - San Giovanni Rotondo .....	167
22. Don Lino Tozzi - San Marino .....	170
23. Mary Ingoldsby - San Giovanni Rotondo .....	173
24. Broeder Modestino, kapucijn - San Giovanni Rotondo ...	177
25. Pietruccio - San Giovanni Rotondo .....	180
26. Dorothy Valls - San Giovanni Rotondo .....	183
27. Pater Marcellino, kapucijn - San Giovanni Rotondo .....	190
28. Zuster Pia van de Gekruisigde Jezus OCD. - Philadelphia .....	192
29. Pater Gerardo, kapucijn - San Giovanni Rotondo .....	204
 Bibliografie om verder te lezen .....	 206

## Korte levensloop van pater Pio

1887	25 mei	Geboren in Pietrelcina, Francesco Forgione
	26 mei	Doopsel in Sant' Anna
1899	27 september	Vormsel
1903	6 januari	Intrede bij Kapucijnen
	22 januari	Inkleding: broeder Pio
1904	22 januari	Tijdelijke geloften
1907	27 januari	Eeuwige geloften
1908	19 december	Lagere wijdingen
	21 december	Subdiaken
1909		Naar Pietrelcina wegens ziekte
	18 juli	Diakenwijding in Benevento
1910	aug/sept	Eerste tekenen van de stigmata
	10 augustus	Priesterwijding in Benevento
	14 augustus	1e heilige Mis in Pietrelcina
1915	6 november	Militaire dienst
1916		in San Giovanni Rotondo
1918	5/7 augustus	Doorboring van hart
	september	Stigmata
1922	2 juni	Eerste maatregelen door heilig Officie
1931	23 mei	Mag enkel nog privé de Mis lezen
1933	16 juli	Restricties opgeheven, openbare Mis
1934	maart/mei	Biechthoren hervat

1940	januari	Eerste plannen voor ziekenhuis
1942		Eerste oproep van paus Pius XII voor gebedsgroepen
1943/44		Veel buitenlandse soldaten bij pater Pio
1947	19 mei	Start bouw ziekenhuis
	september	Eerste gebedsgroepen
1956	5 mei	Opening van het Huis voor de Verlichting van het Lijden Nieuwe kerk Santa Maria delle Grazie
1960	10 augustus	50 jaar priester
	5 november	Nieuwe restricties
1964	11 mei	Heilige Stoel wordt beheerder van pater Pio's goederen
1966	21 november	Toestemming om zittend te celebreren
1968	12 september	Brief aan Paus Paulus VI
	20 september	50-jarig jubileum stigmata met leden van de gebedsgroepen
	22 september	05.00 uur Laatste Mis
	23 september	02.30 uur Overlijden 81 jaar
	26 september	Begrafenis in crypte van de Santa Maria delle Grazie
1969	4 november	Begin voorbereidingen van het zalig- en heiligverklaringsproces
1983	20 maart	Officiële opening van proces van de zaligverklaring: Dienaar Gods
1999	2 mei	Zaligverklaring
2002	16 juni	Heiligverklaring
2004	1 juli	Nieuwe kerk geconsacreerd
2013		Lichaam opgebaard in een nieuwe schrijn

## 1. Pater Lino, kapucijn - San Giovanni Rotondo



*Bouw van het Huis voor het Verlichten van het Lijden*

**P**ater Lino Barbati is vice-postulator geweest voor de zaak van de zaligverklaring van pater Pio. Ik begon mijn interview met enkele vragen betreffende het proces van de heiligverklaring. Pater Lino is gestorven op 30 september 1980. Zijn laatste woorden zijn aangehaald in het officiële internationale bulletin van de orde van de kapucijnen, de *Analecta*: "O, de gezegende Moeder... O, wat is ze mooi!" Het Huis voor de Verlichting van het Lijden, waarover pater Lino spreekt, is het ziekenhuis dat op rechtstreeks initiatief van pater Pio is gebouwd. Het wordt vaak de "Casa" genoemd, naar de Italiaanse naam die het draagt: Casa Sollievo della Sofferenza. Hij wilde niet dat het



“ziekenhuis” werd genoemd. “Een ziekenhuis”, zei hij, “is een oord van lijden. Dit moet een huis zijn voor de verlichting van het lijden”. Tegenwoordig heeft het bijna duizend bedden. De New York Times publiceerde een lang artikel over de Casa en noemde het “een van de mooiste, maar ook een van de modernste en meest volledig geoutilleerde ziekenhuizen ter wereld”. Mijn hele familie staat bij pater Pio in het krijt. In 1947 stond ik op het punt om mijn eerste Mis op te dragen en ik zei tegen pater Pio dat ik bang was om naar huis terug te gaan omdat mijn zus ernstig ziek was, ze had tbc, mijn moeder kanker had in het laatste stadium, mijn broer met ziekte op bed lag en het hele gezin dus niet in orde was. Ik zei tegen hem: “Ik ben dertien jaar van huis weggeweest en nu ik zover ben dat ik kan teruggaan om mijn eerste Mis te lezen, ben ik er bang voor. Het lijkt wel of ik naar een ziekenhuis ga in plaats van naar huis. Iedereen is ziek. Ik zit daar zó over in de put”.

Pater Pio zei: “Hou moed. Maak je geen zorgen. Je zus wordt weer gezond. Ze wordt weer beter. Je zal ‘t zien- ze zal een feest voor je geven bij je eerste Mis. En je broer zal ook weer uit bed zijn en rondlopen. Alles komt weer helemaal in orde. Wacht maar af”.

Weet u, zo ging het ook precies. Ik ging terug naar huis, en na mijn eerste Mis gaf mijn zus een prachtig feest voor me. Mijn broer was uit bed en liep weer rond. Het was allemaal gewoon schitterend, precies zoals pater Pio het had voorspeld. Toen zei pater Pio tegen me: “Zeg tegen je zus dat ze al die medicijnen weggooit. Daar heeft ze niets aan. Gooi ze gewoon weg”. Dat deed ze en nu is ze volkomen gezond. Het gebeurde zelden, dat pater Pio zoiets aanraadde. Bijna altijd drong hij erop aan: “Ga naar de dokter en doe wat hij je zegt.”

In 1959 moest mijn moeder aan een tumor worden geopereerd en ik was vanzelfsprekend erg bezorgd. Ik ging naar pater Pio en vroeg hem om te helpen. In plaats van te opereren begonnen de artsen een kobaltbehandeling. Het ging goed met haar. Op

zekere dag ging ik naar pater Pio en zei: "Zeg pater Pio, die kobaltbehandelingen helpen mijn moeder een heleboel". Hij hief zijn armen omhoog en zei: "Kobalt! Kobalt zegt ie!" Hij liet me beseffen dat mijn moeder niet door kobalt was genezen, het was door zijn voorspraak gekomen.

U vraagt me over de wonden van pater Pio. Ongeveer drie maanden voor zijn dood hadden de wonden van pater Pio praktisch opgehouden met bloeden. Na zijn dood, bijna op het ogenblik van zijn dood, trokken de wonden weg uit zijn lichaam. Dat dit gebeurde kunnen we zien uit de foto's die door pater Giacomo zijn genomen. Naarmate het lichaam kouder werd trokken de wonden weg en sloten ze zich. De huid van zijn handen en voeten werd zo zacht als een babyhuidje, zonder een spoor van bloed, en daarna verdwenen de wonden totaal.

Wat betreft de werken die pater Pio heeft gesticht en zijn plannen: toen het Huis voor de Verlichting van het Lijden werd ingewijd gaf het ziekenhuisblad een lijst van de zogenaamde "werken" die pater Pio wilde realiseren. Dat zijn er heel wat: het ziekenhuis zelf, de kruiswegstaties en ziekenhuizen voor spastische en geestelijk achtergebleven kinderen, Er moesten seminaries komen, huizen voor religieuzen, studiehuisen, huizen voor gepensioneerde priesters, onderkomens voor zijn geestelijke kinderen en voor de gebedsgroepen. Er zal een "stad op de berg" komen. Die zal "het religieuze en medische centrum van Europa" worden genoemd.

Pater Pio bad ervoor dat de gebedsgroepen bakens van licht en liefde zouden mogen worden in de hele wereld. We zien dat vandaag de dag in de Verenigde Staten, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Zwitserland, België, Nederland, Sri Lanka, de Filipijnen, over de hele wereld. De gebedsgroepen die in San Giovanni Rotondo geregistreerd staan, zijn groepen die bestaan uit leken, mannen en vrouwen onder leiding van een priester die door de bisschop is aangesteld.

## 2. Pater Bonaventura, kapucijn - San Giovanni Rotondo



*Wonden in de hand*

**I**n zijn vijftig actieve jaren als kapucijner priester was pater Bonaventura een bekend predikant in Napels. Toen ik hem interviewde was hij tachtig jaar. Wij spraken Latijn. Zijn geest was nog steeds helder en zijn ogen vulden zich met tranen toen hij zijn herinneringen aan pater Pio ophaalde. Hij sprak over bilocatie, het vermogen tegelijkertijd op twee plaatsen aanwezig te zijn. Pater Pio ging zelden uit het klooster en de laatste vijftig jaar van zijn leven kwam hij nooit buiten San Giovanni Rotondo.

Toch is hij in verschillende landen gezien, overal ter wereld. Twintig jaar lang ging ik heen en weer naar San Giovanni Rotondo. Ik zocht pater Pio op in zijn kamer en ik heb de wonden in zijn handen duidelijk gezien als hij zijn handen en gezicht waste. Op zekere dag in 1956 preekte ik in de basiliek van de H. Geest in Napels, om zeven uur 's avonds. Daar in de basiliek zag ik hem verschijnen, goed zichtbaar, door bilocatie. Niet alleen ik zag hem, maar alle mensen zagen hem. Zij raakten door dit wonderbaarlijke gebeuren in de war. Eerst verscheen hij midden in de basiliek en bleef hij een ogenblik stilstaan terwijl ik preekte. Langzamerhand kwam hij dichterbij me, met zijn capuchon op en zijn hand in zijn borstzak. In die houding bleef hij ongeveer veertig minuten staan, goed te zien in het middenschip, op de vloer van de basiliek. Hij stond daar verzonken in contemplatie terwijl hij naar mijn gebed luisterde. Iedereen heeft hem gezien. Naderhand bevestigde pater Pio het. Ik schreef pater Carmelo, de overste van zijn klooster en vertelde hem de buitengewone gebeurtenis. Pater Carmelo dacht dat ik hallucineerde. Hij geloofde me niet. Maar hij kon de gedachte eraan niet uit zijn hoofd zetten. Op een nacht kon hij er niet van slapen en daarom ging hij naar de kamer van pater Pio en vroeg hij hem: "Heeft pater Bonaventura gelijk dat hij u in de basiliek heeft gezien?" Pater Pio zei: "Ja, dat is waar, het is waar".