

P. BETETA

WAT MOET IK DOEN?

Johannes Paulus II tot jongeren

KORT BESTEK 2

 **DE BOOG**

INHOUD

WAARTOE ROEPT GOD JE?	7
WANNEER EN HOE ROEPT GOD?	11
DE ROEPING TOT VOLLEDIGE OVERGAVE AAN CHRISTUS	15
God roept ons van jongs af	15
God is degene die roept, en wel van eeuwigheid af	16
Het proces van de roeping	18
Het antwoord op een roeping is altijd een "ja", vol geloof	22
Moeilijkheden bij de roeping	25
Om de weg helder te zien: gebed, sacramenten en geestelijke leiding	28

De bereidheid om “ja” te zeggen tegen de grootsheid van de roeping	30
De vreugde om edelmoedig te zijn	31
Volharding en trouw	32
Een roeping is altijd apostolisch	34
<i>Volledige overgave midden in de wereld</i>	35
<i>De roeping tot het huwelijk</i>	37
<i>De roeping tot het priesterschap</i>	40
<i>De roeping tot het religieuze leven</i>	44
HET VOORBEELD VAN MARIA	47
ouders en de roeping van hun kinderen	51
EEN BESLISSENDE VRAAG	55
NOTEN	57

Deze bladzijden bevatten enkele uitspraken van paus Johannes Paulus II over het begrip "roeping". Hij legt uit wat voor soort "roepingen" er zijn en hoe wij aan een roeping moeten beantwoorden.

Roeping is het plan dat God met ieder van ons heeft, en dat wij moeten proberen uit te voeren.

De woorden van de paus zijn een betrouwbare gids om diep in ons hart te ontdekken wat God van ons wil.

Moge de trouw waarmee de paus zijn taak als "visser van mensen" vervult, van God verkrijgen dat de lezers van dit boekje zich edelmoedig aan zijn wil overgeven.

WAARTOE ROEPT GOD JE?

Ik richt mij vooral tot jullie, beste jongens en meisjes, jong of wat minder jong. Jullie zijn op het beslissende ogenblik dat je een keuze moet maken. Ik zou ieder van jullie graag persoonlijk willen ontmoeten, je bij je naam willen noemen en uit mijn hart met je willen spreken over dingen die heel belangrijk zijn, niet alleen voor jullie zelf, maar voor de hele mensheid.

Ik zou ieder van jullie willen vragen: Wat ga je van je leven maken? Wat zijn je plannen? Heb je er ooit aan gedacht je leven helemaal aan Christus te geven? Denk je dat er iets bestaat dat grootser is dan Jezus bij de mensen te brengen en de mensen bij Jezus?¹

De horizon van onze verwachtingen en aspiraties is onbegrensd. En door alle tegenslagen van het leven heen zoeken wij de ware zin van het leven. Wij verwonderen ons en vragen ons af: *waarom?* Waarom ben ik hier? Waarom besta ik? Wat moet ik doen?

Wij stellen ons allemaal deze vragen. De hele mensheid voelt de dringende behoefte om zin en doel te geven aan een wereld waarin het steeds ingewikkelder en moeilijker wordt gelukkig te zijn.²

Jullie staan nu op een kruispunt in je leven en je moet beslissen of je een gelukkige toekomst tegemoet wilt gaan door de verantwoordelijkheden die de wereld om je heen aan je voorhoudt, te aanvaarden. Jullie hebben mij gevraagd om je moed en richting te geven; heel graag wil ik jullie namens Jezus Christus enkele woorden zeggen.

In de eerste plaats wil ik jullie zeggen: denk niet dat je bij deze beslissing alleen staat. En in de tweede plaats moet je, als je een beslissing over je toekomst neemt, niet alleen aan jezelf denken.³

Wij moeten allemaal de overtuiging hebben en verbreiden dat alle christenen de roeping hebben gekregen om heilig te worden (vgl. *Lumen gentium*, hfst. V). Dat is geen voorrecht voor een geestelijke elite. Het is ook niet de bedoeling om een soort heldenrol te gaan spelen. En het is helemaal niet een kwestie van het zoeken van een veilig toevluchtsoord, iets voor mensen met een bepaald soort godsvrucht of temperament. Het gaat om een genade die aan alle gedoopten wordt aangeboden in verschillende verschijningsvormen en graden (vgl. *Ef 4,7*).⁴

Ik richt mij tot jullie, beste jongeren. Laat je onderwerpen door je liefde voor Christus. Herken zijn stem die in de tempel van je hart weerklinkt. Ontvang zijn heldere en doordringende blik, die je de wegen van je

leven laat zien in het perspectief van de opdracht van de Kerk. Een opdracht die er tegenwoordig meer dan ooit op gericht is om de mens zijn ware wezen, zijn doel, zijn bestemming te leren en om de gelovigen de onuitsprekelijke rijkdommen van Christus' liefde te openbaren. Wees niet bevreesd voor zijn radicale eisen, want Jezus, die jou als eerste bemind heeft, is bereid je alles te geven wat je Hem vraagt. Als Hij veel van je eist, is dat omdat Hij weet dat je veel kunt geven.⁵

Christelijke heiligheid wil niet zeggen dat je smeteloos bent, maar bestaat in de strijd om niet aan het kwaad toe te geven en steeds weer opnieuw op te staan als je gevallen bent. Zij komt niet zozeer voort uit de kracht van de menselijke wil, maar veel meer uit de inspanning om de werking van de genade in je eigen ziel nooit te belemmeren en een nederige medewerker met de genade te zijn.⁶

Alle christenen zijn een bijzonder werk van Gods genade, en zij zijn geroepen tot de hoogste toppen van heiligheid. Soms lijkt het dat zij het goddelijk karakter van hun roeping niet helemaal naar waarde schatten. Het is hun specifieke roeping en zending om als een zuurdesem het evangelie te brengen in de werkelijkheid van de wereld waarin zij leven.⁷

Volg Christus! Jullie die nog ongetrouwd zijn of jullie die je voorbereidt op het huwelijk. Volg Christus! Allen, jong of oud. Volg Christus! U, zieken of bejaarden, u die de behoefte aan een vriend voelt: volg Christus!⁸