

ANTHONY J. GARASCIA

TROUWEN OF SAMENWONEN

Een leidraad voor verloofden

KORT BESTEK 13

 DE BOOG

In onze samenleving zijn gewoontes ontstaan die niet in overeenstemming zijn met de eeuwenlange traditie van de Kerk. Het samenwonen voor het huwelijk is zo'n gewoonte. In dit boekje wordt hier in alle vrijheid en heel open over gesproken. Het wil samenwonenden helpen te verstaan wat samenwonen voor hen betekent. Welke vragen men dient te bespreken alvorens de weg naar een huwelijk vrij is. Het huwelijk is bedoeld om mensen gelukkig te maken; man en vrouw dienen dit vrij aan te gaan. De Kerk wil mensen op belangrijke moment in hun leven dienen. Dit boekje is dienstbaar voor zowel samenwonenden als kerkelijke bedienaren. Reden voor mij om dit boekje dan ook van harte bij u aan te bevelen.

+ A.L.M. Hurkmans
Bisschop van 's-Hertogenbosch

Mgr. Drs. A.L.M. Hurkmans is de gedelegeerde voor Huwelijk en Gezin namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

INHOUD

Inleiding	7
Wat is samenwonen ?	9
Gebruikelijke opvattingen over samenwonen	13
Mogelijke problemen in de toekomst	24
Positieve stappen	40

Inleiding

Wanneer jullie met je voorbereiding op het huwelijk beginnen, zijn er veel zaken en onderwerpen waar jullie naar zullen kijken. Het is belangrijk dat jullie je realiseren dat degenen die een kerkelijk ambt vervullen, of dat nu jullie priester, diaken of lekenvoorganger is, allemaal een zo goed mogelijke voorbereiding voor jullie wensen, zodat jullie huwelijksdag en trouwens jullie hele huwelijksleven zo gelukkig mogelijk voor jullie kan verlopen. De voorbereiding die jullie gaan volgen is bedoeld om jullie eigen, van God gekregen, mogelijkheid om van elkaar houden, te vergroten en om er zeker van te zijn dat geen grote hindernissen jullie liefde in de toekomst in de weg kunnen staan.

Jullie zullen al wel een voorgevoel gehad hebben over enkele zaken die tijdens de voorbereiding op het huwelijk aan de orde komen. Toen jullie belden voor een eerste afspraak met jullie pastoor of de diaken of de verantwoordelijke voor de huwelijksvoorbereiding, gingen jullie er waarschijnlijk vanuit dat deze voorbereiding zou gaan over onderwerpen als communicatie, conflictoplossing, gezinsplanning en de leer van de Kerk over het huwelijks sacrament. Maar misschien heeft het jullie verrast dat, bij jullie huwelijksvoorbereiding, het onderwerp samenwonen als belangrijk onderwerp naar voren is gekomen. Als jullie anderzijds bekend waren

geweest met de leer van de Kerk, zouden jullie misschien bang geweest zijn dat dit onderwerp aan de orde zou komen en wat er dan zou gebeuren.

Het is belangrijk dat ieder van jullie zich realiseert dat de Kerk wenst dat jullie het besluit, om met elkaar te trouwen, bevestigen. Het is bovendien een goede zaak dat jullie het sacrament van het huwelijk in de katholieke Kerk willen vieren. Er valt inderdaad veel te vieren! De Kerk wil de liefde, die jullie voor elkaar hebben, vieren en wil jullie helpen om je voor te bereiden op een blijvende liefdesrelatie met elkaar. Daarom moet het onderwerp samenwonen op een eerlijke en open wijze besproken worden. Niemand wil jullie straffen of veroordelen. Maar het gaat over enkele belangrijke onderwerpen waarover jullie, van jullie pastoraal verantwoordelijke, moeten nadenken en die jullie met elkaar moeten bespreken.

Dit boekje is bedoeld om je daarbij te helpen. In het eerste deel zullen wij kijken naar wat er met samenwonen bedoeld wordt en wat de Kerk daarover leert. Wat de Kerk daarover leert en waarom zij dat doet, is voor jullie misschien niet altijd duidelijk geweest. Daarna zullen wij kijken naar enkele maatschappelijke veronderstellingen over het samenwonen en beoordelen of deze juist zijn. In het derde deel zullen wij naar enkele mogelijke problemen kijken, die het samenwonen in jullie toekomstige relatie kunnen opleveren. Tenslotte zullen wij onderzoeken welke stappen jullie kunnen ondernemen om ervoor te zorgen dat jullie huwelijk dat geluk en die vervulling brengt die God wil.