

KOM, HEILIGE GEEST

F. J. DEL VALLE

KOM, HEILIGE GEEST...

*Tien overwegingen
op weg naar Pinksteren*

ARCO REEKS 1
 DE BOOG

ARCO REEKS

Christelijke spiritualiteit door de eeuwen heen

In deze serie zijn verschenen:

1. F.J. DEL VALLE *Kom, Heilige Geest...*
Tien overwegingen op weg naar Pinksteren
2. JOSEPH TISSOT *De kunst van vallen en opstaan*
Hoe kunnen we onze fouten benutten
3. H. AUGUSTINUS *Belijdenissen*
In eigentijdse bewerking
4. THOMAS MORE *De droefheid van Christus tot aan
zijn gevangenneming*
Meditaties die de heilige Thomas More schreef
toen hij in de Tower te Londen gevangen zat
5. B. VASCONCELOS *De Mis en het geestelijk leven*
6. F. SUÁREZ *Leven na dit leven*
7. J. PHILIPPE *De innerlijke vrijheid*
8. J. L. LORDA *Moraal. De kunst van het leven*
9. J. PHILIPPE *De innerlijke rust*
10. G. CHEVROT *Deugden voor het gezinsleven*

Oorspronkelijke titel: *Decenario al Espíritu Santo*

Oorspronkelijke uitgever: RIALP, Madrid, 1954

Vertaald uit de Engelse uitgave van 1984 van

FOUR COURTS PRESS (Dublin) en LUMEN CHRISTI PRESS (Houston)

door drs. A.I.M. van der Waag

en drs. E.M.J. van der Waag-Conijn

Met goedkeuring. Haarlem, 25 februari 1998

Ref. HB-98-083, + H.J.A. Bomers, ep.

ISBN 90.6257.026.7

©1995/2008 Nederlandse uitgave

STICHTING DE BOOG

Keizersgracht 218-B

1016 DZ AMSTERDAM

e-mail: info@deboog.nl

internet: www.deboog.nl

INHOUD

VOORWOORD	7
OPDRACHT	15
ENIGE OPMERKINGEN VOORAF	17
DE EERSTE DAG	
OEFENING VAN BEROUW	21
OPENINGSGEBED VOOR ELKE DAG	23
OVERWEGING: DE DRIJVENDE KRACHT	24
LITANIE VAN DE HEILIGE GEEST	29
OPDRACHT AAN DE HEILIGE GEEST: GOD OM ZICHZELF	
LIEFHEBBEN	32
AFSLUITEND GEBED VOOR ELKE DAG	34
DE TWEEDE DAG	
OVERWEGING: HOE VEEL WE HEM SCHULDIG ZIJN	37
OPDRACHT: NOODZAAK VAN VREDE IN DE ZIEL	44
DE DERDE DAG	
OVERWEGING: HOE ONZE VERLOSSER ONS LEERT	
DE HEILIGE GEEST TE WAARDEREN	47
OPDRACHT: GEBED, DE WEG VOOR ZELFOVERWINNING	55
DE VIERDE DAG	
OVERWEGING: LEERMETHODE VAN DEZE SCHOOL	57
OPDRACHT: VERSTERVING	63

DE VIJFDE DAG

OVERWEGING: ENKELE BELANGRIJKE LESSEN	67
OPDRACHT: NAASTENLIEFDE	73

DE ZESDE DAG

OVERWEGING: DE HULP VAN DE HEILIGE GEEST	75
OPDRACHT: ONZE MOGELIJKHEDEN BENUTTEN	82

DE ZEVENDE DAG

OVERWEGING: WAT ONSZELF HET MEEST TOT VOORDEEL STREKT	85
OPDRACHT: GEEN VERTROOSTING ZOEKEN	91

DE ACHTSTE DAG

OVERWEGING: DE AANVAL VAN SATAN	95
OPDRACHT: VERTROUWEN OP GOD	102

DE NEGENDE DAG

OVERWEGING: DE BESLISSENDE AANVAL	105
OPDRACHT: ALLES DOEN IN OPRECHTHEID	111

DE TIENDE DAG

OVERWEGING: SNELLE VORDERINGEN	113
OPDRACHT: DE DRIE GODDELIJKE DEUGDEN	122

AAN HEN DIE AAN DE DIENST VAN DE HEER ZIJN TOEGEWIJD	125
PRIJZEN TOEGEKEND IN DEZE SCHOOL (VAN DEVOTIE TOT DE HEILIGE GEEST)	126

VOORWOORD

Francisca Javiera del Valle werd op 3 december 1856 in het noorden van Spanje geboren, in Carrión de los Condes, hemelsbreed ongeveer tachtig kilometer oostelijk van León. Ze heeft daar heel haar leven gesleten, verdiende de kost als naaister en stierf daar op de leeftijd van drieënzeventig jaar in het Karmelietesenklooster.

In haar leven kunnen we drie verschillende perioden onderscheiden. Tot haar vierentwintigste jaar leidde ze precies het leven van ieder ander arm meisje in een Spaanse stad omstreeks het midden van de vorige eeuw. Van 1880 tot 1918 naaide zij met toewijding en in een geest van grote offerbereidheid voor de paters Jezuieten in Carrión de los Condes achtereenvolgens in hun ateliers bij de Heilig Hartschool, in het noviciaat en bij de Apostolische School. Dit waren lange jaren van vervelend werk, ogenschijnlijk geestdodend en dikwijls vol pijnlijke vernederingen, maar gewoonlijk verweven met diepe gevoelens van intense vreugde, wat kenmerkend is voor een innerlijk leven dat even rijk is aan verheven zielsverrukkingen als aan de alledaagse sleur van harde arbeid in stilzwijgendheid. Dit

was ook de periode waarin Francisca Javiera del Valle het merendeel en ongetwijfeld ook de belangrijkste van haar vele werken schreef in gehoorzaamheid aan haar biechtvader.

Tegen het eind van haar leven, toen ze al boven de zestig was en zich had teruggetrokken van haar naaiatelier, waarbij ze zonder protest zelfs van haar naaimachine afstand had gedaan, besloot ze naar Mexico te gaan met een groep zusters van het Kruis die zich voorbereidden op een terugkeer naar hun land toen daar de vervolgingen hun hoogtepunt bereikt hadden. Maar deze zusters vertrokken zonder haar. Toen dacht ze erover met andere Mexicaanse zusters te gaan, en wel met de zusters van de Onbevleete Ontvangenis. Tenslotte bleef ze toch in haar woonplaats waar ze een lapje grond bewerkte dat ze had gehuurd om in haar onderhoud te voorzien. Ze volgde in generlei vorm een religieuze leefregel in de zin van het canoniek recht.

Als de verslagen die Francisca Javiera del Valle heeft gemaakt van de voortdurende mystieke verschijnselen die zij in haar geestelijk leven heeft ervaren, ooit op de juiste manier en volledig gepubliceerd worden, dan beschikt de theologie over een buitengewoon belangrijk document. Die verslagen bevestigen namelijk de extases, de visioenen, de mystieke gesprekken en de vervoeringen die zich talloze malen hebben voorgedaan; bovenal bevestigen zij dat de schrijfster voortdurend en in het verborgene op heldhaftige wijze de deugd beoefend heeft.

Haar geschriften kunnen verdeeld worden in twee heel verschillende groepen. De eerste groep die ook de talrijkste is, heeft zij geschreven voor haar geestelijk leidsman. De tweede soort geschriften was rechtstreeks bedoeld om vrome devoties en praktijken te verbreiden. Het gaat hier om twee werken, namelijk *Silabario de la Escuela Divina* (Het A.B.C. van de Goddelijke School) en het onderhavige *Decenario al Espíritu Santo*.

Het *Decenario al Espíritu Santo* werd voor het eerst in 1932 gepubliceerd in Salamanca. Sinds 1954 is het verschillende keren opnieuw in druk verschenen in een uitgave die exact en welbewust bepaalde afwijkingen bewaart op het gebied van de grammatica en de interpunctie. Wel zijn er enkele kleine wijzigingen van typografische aard in aangebracht, die noodzakelijk waren voor de leesbaarheid en voor het gemak van de lezer die zoals gebruikelijk het werk leest als een godvruchtig boek.

Het beste getuigenis voor de waarde van dit boek is te vinden in het rapport dat in 1915 werd uitgebracht aan zijne Eminentie kardinaal Almaraz, aartsbischop van Sevilla, die de schrijfster heeft gekend en die haar hooglijk waardeerde. In dat rapport schrijft Dr. D. Francisco Roldán onder meer het volgende:

“Het gaat inderdaad om een bijzonder boek, niet alleen vanwege het onderwerp dat hierin behandeld wordt en de speculatieve en praktische theologie —overigens van de hoogste

orde— die het bevat, maar in de eerste plaats op grond van de vorm waarin dit verheven onderwerp wordt uiteengezet.

We spraken van speculatieve en praktische theologie van de hoogste orde. Als immers de theologie van de Allerheiligste Drieëenheid het hoogtepunt vormt van de theologische wetenschap, dan vertegenwoordigt het doordringen in het intieme leven van de goddelijke Personen en het onderzoek naar Hun respectieve werkingen zeker het allerhoogste van deze hemelse wetenschap.

In feite wordt hier over het intieme leven van de goddelijke Personen en over Hun respectieve werkingen met zoveel begrip en met zoveel scherpzinnigheid gesproken, met zoveel zorgvuldigheid en fijngevoeligheid, dat de meest oordeelkundige theoloog hier absoluut niets laakbaars zal ontdekken ten aanzien van de katholieke geloofsleer, maar zich genoodzaakt zal zien de gezonde en diepzinnige leer die hier uiteengezet wordt, te erkennen. Bij wijze van toelichting citeren wij alleen maar als voorbeeld de stelling die de schrijfster gekozen heeft om de overweging van de eerste dag in te leiden, en die op het eerste gezicht bevreemding kan wekken: "Hoezeer wij, schepselen, de Heilige Geest behoren lief te hebben, want Hij is als het ware de drijvende kracht in ons bestaan en de oorzaak dat wij geschapen werden om voor eeuwig dezelfde vreugde te genieten als God zelf."

Als men gaat onderzoeken hoe bewonderenswaardig die stelling wordt uitgewerkt, dan vertrouwen wij erop dat ons oordeel in alle bescheidenheid juist blijkt te zijn.

Wat betreft de praktische theologie, dat wil zeggen de wetenschappelijke bezinning op de verlossing en de heiligmaking, durven wij inderdaad te verklaren dat er geen wegen betrouwbaarder, korter of veiliger zijn dan die welke hier gewezen worden aan ieder die de hoogste christelijke heiligheid wil bereiken.

[...] Wie als de eerste de beste lezer dit boek even inkijkt, merkt al heel gauw dat het niet geschreven is door een theoloog die een traktaat geeft over het intieme leven met God en over de intieme wegen van de ziel bij haar heiligwording. Voor de schrijfster zijn dit kennelijk zaken die zich niet objectief van buitenaf laten beschrijven zoals in een schools proefschrift of in een wetenschappelijke verhandeling. Het boek blijkt geschreven door een ziel die deze wetenschap van de allerhoogste orde heeft geleerd door haar te beleven en te doorvoelen in de verheven school van God de Heilige Geest die toch de Leraar is en die zij als zodanig in haar boek aan de lezers voorstelt. Hij immers kan hen brengen tot de hoogste trappen van de heiligheid, dat wil zeggen tot het leven van de zuiverste goddelijke liefde. Dan gaat het niet om een liefde omwille van tijdelijke of zelfs niet van geestelijke gunsten waarmee God in zijn goed-

heid ons kan verrijken, het gaat ook niet om een liefde omwille van de genade of van de deugd en zelfs niet omwille van de heerlijkheid noch omwille van de vreugde die de gemeenschap met God met zich meebrengt. Het gaat alleen om de zuiverste van alle liefdes: de liefde omwille van de liefde.

[...] Wij besluiten dan met de verklaring dat naar onze bescheiden mening dit boek zowel wat het onderwerp betreft als qua vorm beslist in aanmerking komt om op één lijn geplaatst te worden met de beste geschriften van onze meest verheven mystici, Johannes van het Kruis en Teresa van Avila."

In overeenstemming met een traditionele, aan het Pinksterfeest voorafgaande tiendaagse oefening van devotie tot de Heilige Geest, is het boek in tien verschillende stukken verdeeld, waarbij de *Opmerkingen vooraf* ons voorhouden in welke gezindheid wij iedere dag met de gebedsoefeningen moeten beginnen. Onder de titel *De Eerste Dag* zijn op volgorde al de verschillende gebedshandelingen samengebracht die de godvruchtige praktijk van iedere dag vormen. Maar op de tweede en volgende dagen moeten daarvan de *Oefening van Berouw*, het *Openingsgebed*, de *Litanie* en het *Afsluitend Gebed* herhaald worden, terwijl de *Overweging* en de *Opdracht* iedere dag weer anders luiden. Natuurlijk kan het boek ook gebruikt worden, en wel met groot profijt, voor de gewone geestelijke lezing.

Veel zielen, van wie verscheidenen zeer vroom en sommigen buitengewoon verheven, hebben na het meditatief lezen van dit boek als vrucht rijke zegeningen geogst. Moge de Heilige Geest, de "Grote Onbekende", ons geven dat het boek dat nu voor het eerst in Nederlandse vertaling verschijnt, ook in ons land vertroosting gaat bieden en ons mag opwekken en be-moedigen, en dat over de hele wereld het aantal roepingen tot heiligheid zonder enige beperking mag toenemen onder christenen van alle rang en stand.

OPDRACHT

Dit boekje met vrome overwegingen draag ik op aan het goddelijk Wezen, de ene ware God, om eer te bewijzen aan de drie onderscheiden Personen die in U bestaan, die van nature in U zijn en die wij noemen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

De drie Personen zijn God, maar de zekerheid dat de drie Personen God zijn betekent niet dat er drie goden zijn; de drie Personen zijn de enige echte God die ik aanbid en liefheb, die ik verheerlijk en dankzeg, die ik prijs en zegen. Ik dien en vereer mijn God en bewijs alle hulde aan Hem die mijn Heer en Meester is, en ik erken in de drie onderscheiden Personen de enige God die ik moet dienen, want de drie onderscheiden Personen zijn het ene goddelijke Wezen.

Mijn enige Heer en Meester! Als ik mij uw grootheid voor ogen stel, lijkt het mij alleen maar billijk dat ik me niet zou durven bewegen, maar dat ik zou gaan huiveren van angst en ontzag. Maar al wil ik werkelijk deze houding aannemen, toch voel ik hoe in het diepste van mijn ziel de liefde ontwaakt van een kind voor de meest waarachtige en de meest liefdevolle van alle vaders. En dit maakt me helemaal niet bang, maar vervult me juist van zo'n enorm vertrouwen in U dat ik niets kan vinden dat daarmee vergeleken kan worden.

Allerliefste Vader, zoals een kind dat praat en vraagt, zo wil ik U, meest innemende en meest beminnelijke Vader, graag vertellen, dat ik in mijn hart een groot verdriet voel en dat mijn ziel al zoveel jaren een vurig verlangen koestert: ik heb er zo'n hartzeer van dat de derde Persoon die wij allemaal de Heilige Geest noemen, eigenlijk onbekend is. Vurig verlang ik ernaar dat alle mensen Hem zouden kennen, want Hij is zelfs onbekend bij degenen die U dienen en hun leven aan U hebben toegewijd.

Stuur Hem weer naar de wereld, allerliefste Vader, want de wereld kent Hem niet. Stuur Hem als een licht om het verstand te verlichten van alle mensen; stuur Hem als een vuur en de wereld zal vernieuwd worden.

Kom, heilige en goddelijke Geest! Kom als een licht en verlicht ons allen. Kom als een vuur en steek alle harten in brand, zodat ze allemaal mogen branden van goddelijke liefde. Kom en laat alle mensen U kennen, dat zij allemaal de ene ware God mogen kennen en liefhebben, want U bent het enige goed dat liefde waardig is. Kom, heilige en goddelijke Geest; kom als een vuurtong en leer ons God zonder ophouden te prijzen. Kom als een wolk en hul ons in uw bescherming en bijstand. Kom als overvloedige regen en doof in ons de vuren van onze hartstochten. Kom als de zon en verwarm ons met uw zachte lichtstralen, zodat de deugden die U zelf in ons geplant hebt op de dag dat we in het water van de doop herboren werden, volledig tot bloei mogen komen. Kom als levengevend water en stil de dorst naar genot die alle harten beheerst.

Kom als de leermeester, en leer ons al uw goddelijke onderrichtingen, en trek uw handen nooit van ons af voordat wij onze domheid en grofheid achter ons gelaten hebben. Kom en laat ons nooit alleen voordat we in het bezit zijn van alles wat U in uw oneindige goedheid aan ons wilde geven, toen we nog niet geboren waren en toen U zo vurig verlangde ons in het leven te roepen.

Breng ons in dit leven door uw liefde in het bezit van God en daarna in dat andere bezit van God dat duren zal tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Goddelijk Wezen, aanvaard dit boek dat ik aan U opdraag. Laat het zijn ten voordele van de zielen, een glorieus doel dat voor U dan ook de grootste eer en roem betekent. En omdat U God bent en oneindig in uw goedheid, vraag ik U, Heer, mij de troost te gunnen dat ik mag zien hoe U bemind wordt door mij en door alle schepselen in tijd en eeuwigheid, en dat uw heilige en goddelijke Geest algemeen bekend mag zijn bij alle mensen.

ENIGE OPMERKINGEN VOORAF

*voor wie ten volle profijt wil trekken
van deze tiendaagse oefening van devotie*

1. Allereerst wil ik een opmerking maken over de opzet van dit boek met vrome overwegingen, dat ik opdraag aan God, aan het goddelijk Wezen. Mijn bedoe-

ling bij het schrijven was het aan te bieden als een blijk van liefde, achting en bewondering die ik voel voor alle zielen die met grote ijver er alleen maar naar streven en ernaar verlangen bij alles wat ze doen aan God vreugde en blijdschap te geven, wat dat ook moge kosten, om zo zichzelf te heiligen ten einde voor eeuwig het bezit van God veilig te stellen. Juist voor die mensen heb ik dit boek geschreven.

2. Telkens wanneer ik stervelingen ontmoet of zie of spreek, die streven naar heiligheid zonder de veilige weg te kennen die daarnaar toe leidt, dan wordt mijn hart treurig en dan lijd ik daaronder.

Om hen te helpen juist datgene te bereiken waarnaar zij uitzien met brandend verlangen in hun ziel, ga ik hun vertellen wat mij geleerd en gegeven is door een bij uitstek wijze Leraar, die de bron en de oorsprong is van alle wijsheid en kennis.

Zijn taak van Leraar oefent Hij uit in het diepst van ons hart en al zijn leringen zijn erop gericht ons te laten zien waarin echte heiligheid bestaat, welke wegen en middelen wij hebben om die heiligheid te verkrijgen en, eenmaal verworven, ook te beschermen.

Het is bijzonder heilzaam dit onderricht te volgen en dan te zien hoe wij ondanks onze domheid toch vorderingen maken en hoe wij ons daar sterk en krachtig gaan voelen; dit heeft tot gevolg dat we zonder te aarzelen zelfs de moeilijkste en de meest veeleisende taken op ons nemen, wat het ook mag kosten om ze te volbrengen en wat we ook aan moeilijkheden /p onze weg tegenkomen.

Wij kunnen werkelijk alles bereiken, en alles kunnen wij leren met de hulp van deze bekwame Leraar en zijn deskundige manier van lesgeven. Hoe duidelijk laat Hij ons de listen en streken zien van onze vijanden, en hoe overtuigend leert Hij ons die te overwinnen! Sluit je dus aan bij deze school. Dit houdt in dat je een innerlijk leven gaat leiden; je zult er niet alleen jezelf maar ook God leren kennen, en later zul je door eigen ervaring gaan inzien dat wat ik zeg waar is bij alle punten die ik in dit boek ga behandelen.

3. Daags voordat je deze tiendaagse oefening van devotie begint, dat is dus op de vigilie of vooravond van de glorievolle Hemelvaart van onze goddelijke Verlosser, moet je je erop voorbereiden. Je doet dat door het vaste besluit te maken een innerlijk leven te leiden en, als je er eenmaal aan begonnen bent, dit nooit meer op te geven.

Vraag jezelf niet af hoeveel dit leven je gaat kosten; let er alleen maar op hoe waardevol zo'n leven is. Te recht wordt gezegd: alle waar is naar zijn geld. En wat betekent dan eigenlijk de moeite die we besteden aan onze zelfkennis tegenover de grote voordelen die het ons oplevert?

Hoe heerlijk is het niet, aan onszelf te sterven en alleen in God te leven! We kunnen het ons niet eens voorstellen wat het inhoudt te leven in God, wat het betekent vergoddelijkt te worden! Woorden kunnen dit niet uitdrukken. Dit leven in God, we voelen het en proeven het, we ondervinden het, we tasten en bezitten het; maar geen woord kan weergeven wat dit alle-

maal betekent! Laten we toch maar niet te veel denken over de vreugden die de volstrekte liefde tot God ons brengt. Een eeuwigheid aan geluk wordt ons nu reeds bereid. Om die vreugden te bereiken hebben wij alleen dit korte leven van nu te lijden. Laten we nu dus alles in het werk stellen en voor onze goddelijke Verlosser Jezus zoveel lijden als we maar kunnen. Hoeveel moest Hij niet lijden en hoe duur kwam Hem niet zijn liefde voor ons te staan, en dat alleen maar omdat Hij ons gelukkig wilde maken in alle eeuwigheid! Laten we dus, wat het ook de wereldse mens in ons moge kosten, onze ziel heiligen en God in alles vreugde geven. Amen.

DE EERSTE DAG

OEFENING VAN BEROUW

O heilige en goddelijke Geest, allerhoogste goed en brandende liefde, die van alle eeuwigheid vurig verlangde dat er wezens zouden bestaan met wie U uw eigen geluk en schoonheid kon delen, uw rijkdom en uw heerlijkheid. Inderdaad hebt U voor Uzelf, met de goddelijke macht die U als God bezit, die wezens geschapen naar wie U zo sterk verlangd had. En hoe hebben die schepselen van U beantwoord aan de oneindige goedheid waarmee U hen zo innig wenste te adelen, te heiligen, op te richten en rijk te maken?

O, U bent de enige die ik liefheb. Telkens wanneer ik maar even ga luisteren naar wat uw schepselen elkaar te zeggen hebben, stop ik onmiddellijk mijn oren toe: ik vind het afschuwelijk de verwensingen te moeten horen die zij uitbraken tegen U, hun Schepper. Satan voert een helse oorlog tegen U, maar dat mag voor de mensen geen reden zijn om U te haten en te lasteren of om op te houden U te loven en te zegenen zodat de

vervulling van het doel waartoe zij geschapen zijn, wordt geblokkeerd.

O, oneindige goedheid, U hebt absoluut geen enkele behoefte aan ons, want in U zelf heeft U alles. U bent de bron en oorsprong van alle geluk en zegen, van alle zaligheid en majesteit, van alle rijkdom en schoonheid, van alle macht en heerlijkheid. Wij, uw schepselen, zijn alleen maar en kunnen ook niet meer zijn dan zoals U ons hebt willen maken; wij kunnen niets méér hebben dan wat U ons hebt willen schenken.

Op grond van uw Wezen bent U de Allerhoogste en wij, armzalige schepselen, zijn in wezen de nietigheid zelve. Als U, onze God, ons aan ons lot zou overlaten, dan zouden wij onmiddellijk sterven, want wij kunnen alleen maar leven in U.

O verheven Majesteit, hoe is het toch mogelijk dat de volmaaktheid van uw wezen en de liefde die U ons schenkt, met zoveel ondankbaarheid vergolden worden!

O laat mijn hart in duizend stukken breken van de pijn, het verdriet en de ellende die het voelt! O dat de brandende liefde die het voor U koestert, kon maken dat het zijn laatste adem uitblies, zodat mijn liefde voor U de enige oorzaak kon zijn van mijn dood!

Geef mij, Heer, deze liefde waarnaar ik vruchteloos verlang. Ik vraag U erom met een beroep op wie U bent, God, oneindig in uw goedheid. Geef mij ook uw genade en uw goddelijk licht zodat ik U eens mag leren kennen en mezelf mag kennen en dat ik vanuit die kennis U mag dienen en liefhebben in de eeuwen der eeuwen. Amen.

OPENINGSGEBED VOOR ELKE DAG

Mijn Heer en enig ware God, U krijgt alle lof, eer en heerlijkheid die U toekomen als God in drie goddelijke Personen; geen van de Drie kende een begin en niet een van Hen bestond vóór de Anderen, want de Drie vormen één goddelijk Wezen. De drie Personen bestaan juist in uw natuur en Zij zijn het die aan uw grootheid en majesteit de eer geven, de heerlijkheid, de verering en lof die U toekomen als God, want buiten Uzelf is er geen eer en geen heerlijkheid die passend zijn voor U.

Oneindige grootheid, vertel mij waarom U toestaat dat de drie Personen die in U bestaan niet alle drie even goed gekend worden door uw gelovigen.

De Vader is bekend, de Zoon is bekend, alleen de derde Persoon, de Heilige Geest, is onbekend!

Goddelijk Wezen, U hebt ons een Schepper gegeven en een Verlosser, en U hebt dit gedaan zonder maat en zonder beperking. Geef ons op even overvloedige wijze een Persoon om ons te heiligen en ons dichter bij U te brengen.

Geef ons uw goddelijke Geest om het werk te voltooien dat begonnen is door de Vader en voortgezet is door de Zoon. Want de Persoon die door U bestemd is om dit werk te voltooien en tot vervulling te brengen is uw heilige en goddelijke Geest.

Stuur Hem nog eens in de wereld, want de wereld kent Hem niet; en U weet, mijn God en mijn alles, dat wij zonder Hem U nooit kunnen bezitten, terwijl wij met Hem in staat zullen zijn — daarvan ben ik overtuigd — U in dit leven door onze liefde te bezitten en U in werkelijkheid te bezitten tot in eeuwigheid. Amen.

OVERWEGING: DE DRIJVENDE KRACHT

Laat ons op deze eerste dag overdenken hoezeer wij, schepselen, de Heilige Geest behoren lief te hebben, want Hij is als het ware de drijvende kracht in ons bestaan en de oorzaak dat wij geschapen werden om voor eeuwig dezelfde vreugde te genieten als God zelf.

Door ons geloof weten wij dat er maar één ware God is en dat Hij geen begin had en geen einde zal kennen; en ofschoon er maar één ware God is, zijn er in Hem drie onderscheiden Personen die wij noemen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En de drie Personen zijn slechts één God daar Zij in drie Personen één en hetzelfde goddelijk Wezen vormen.

Dit goddelijk Wezen heeft verschillende eigenschappen; en aangezien er slechts één God is, ook al zijn in Hem drie Personen, bezitten alle drie ten volle dezelfde wijsheid, dezelfde goedheid, dezelfde liefde, dezelfde barmhartigheid, dezelfde macht en dezelfde gerechtigheid.

Niettemin hebben deze drie goddelijke Personen deze goddelijke attributen onder elkaar bij wijze van spreken verdeeld. De Vader heeft als attributen macht en gerechtigheid die als het ware Hem eigen zijn en Hem behoren. Zo zijn wijsheid en barmhartigheid attributen van de Zoon; de Heilige Geest, die voortkomt uit de Vader en de Zoon, wordt gekenmerkt door liefde en goedheid.

Deze God, drievoudig heilig, is van nature de bron van alle geluk en vreugde, van alle gelukzaligheid en grootheid, van alle macht en heerlijkheid, want Hij alleen is enig en zonder begin, en al het overige, dat geen God is, had dus een begin en al wat een begin had, is uit God en is voor zijn bestaan afhankelijk van zijn wil.

Alles in de hemel en op aarde, alles, werkelijk alles is afhankelijk van zijn wil. En als Hij dit wenste, dan zouden de hemelen en al wat zij bevatten, de aarde en al haar bewoners, letterlijk alles zou precies op het moment dat Hij dit wenste, geheel verdwijnen en terugzinken in het niet waaruit God het heeft voortgebracht. En zelfs als dit gebeurde, dan nog zou Hijzelf de volmaakte blijven en dezelfde majesteit en macht behouden, hetzelfde geluk, dezelfde gelukzaligheid, vreugde en heerlijkheid, dezelfde kracht en schoonheid als voordien. Want buiten Hem kan niets en niemand van al het geschapene ook maar het geringste toevoegen aan Gods majesteit, schoonheid, heil, gelukzaligheid, macht en heerlijkheid. Inderdaad, er is niets dat ook maar iets kan toevoegen aan wat Hij is, want Hij is degene die werkelijk is, terwijl wij en al het geschapene in één woord niets zijn.

Aangezien Hij is wie Hij is en wat Hij is, en aangezien er buiten Hem helemaal niets is dat zijn geluk kan vermeerderen, beschouw Hem derhalve daar in de eeuwen der eeuwen van zijn bestaan, voor eeuwig..., voor eeuwig..., want die eeuwicheden waren in Hem en ontvingen van Hem hun leven, ze zijn immers geschapen door Hem in al zijn majesteit, heil, geluk-

zaligheid, schoonheid, heerlijkheid en macht, die niemand Hem ooit kan ontnemen omdat niemand behalve Hij werkelijk bestaat. Hij is het leven en de enige die een leven leidt dat exclusief zijn leven is, en aangezien Hij het Leven is, kan Hij nooit sterven; zijn goddelijke natuur bevat en heeft meer gelukzaligheid, heil, schoonheid, majesteit en heerlijkheid in zich dan er waterdruppels zijn in alle zeeën, rivieren en bronnen ter wereld. En zijn goddelijke natuur is altijd als de raat die spontaan de honing uitstort die zij bevat. Zijn natuur is als een bron die altijd vol is, want haar oorsprong is onbegrensd en onmetelijk, en zij deelt van zichzelf onmetelijke rijkdommen uit van de schoonheden die schuilen in haar eigen onbegrensde goedheid; en deze onbegrensde goedheid is een goddelijk attribuut van de Heilige Geest dat Hem als het ware kenmerkt.

Zie Hem eens als iemand die iets mist omdat Hij niemand heeft aan wie Hij die vreugde en dat geluk kan wegschenken waarvan het goddelijk Wezen overstroomt. Goedheid is immers van nature vrijgevig en wil zoveel mogelijk laten delen in wat haar geheel en al eigen is. En aan wie kan God nu geven wat Hij heeft, wie kan Hij toestaan te delen in wat Hij bezit, als er buiten Hemzelf niemand bestaat?

Aangezien de drie onderscheiden Personen die het goddelijk Wezen in zich bevat, één en hetzelfde zijn, namelijk één God, hoe kan dan de Heilige Geest zijn verlangen verwezenlijken? Wat voor middelen moet Hij gebruiken om zijn goddelijk attribuut waar te maken?

Overweeg nu eens wat Hij gedaan heeft, zoals we weten van zijn eigen onderrichting. Met het attribuut van de goedheid haalde Hij de andere attributen in God over zodat ze alle samenwerkten (zoals ze altijd doen aangezien ze het natuurlijk bezit zijn van het goddelijk Wezen) met de wil en het verlangen van God om met zijn macht wezens te scheppen die, zonder zelf God te zijn, toch konden delen in zijn majesteit, zijn schoonheid, zijn heil, gelukzaligheid en heerlijkheid, feitelijk in al die dingen die aan het goddelijk Wezen ontspringen en waarin zij zich konden verheugen, aangezien God nog is zoals Hij is, dat wil zeggen: het enige dat bestaat en dat geen einde heeft en dat nooit een einde kan hebben. Gods wil en instemming accepteerden wat zijn goddelijke attributen Hem hadden gevraagd; derhalve zien we hoe de Heilige Geest als het ware ons bestaan heeft bewerkt, en de oorzaak is dat wij geschapen werden voor zoveel geluk en vreugde.

Maar hoe moeten wij de Heilige Geest bedanken voor zijn liefde als wij Hem niet kennen?

Eerlijk gezegd, heb ik zelf van dit alles nooit iets geweten tot mijn onvergetelijke Leermeester in eigen Persoon mij onderricht heeft. Hoe moest ik de Heilige Geest danken voor zijn goedheid toen ik er niets van wist? Heer, dit verklaart waarom mijn hart zo bedroefd is als ik zie dat niemand U kent. Hoe kunt U bemind worden als niemand U kent? En hoe kunt U bekend worden zoals U in wezen bent, als U niet U zelf bekend maakt?

O heilige en goddelijke Geest! O onmetelijke goedheid en opperste liefde! U bent een onbegrensde oceaan van grenzeloze heerlijkheid en geluk, en toch voelde U bij wijze van spreken een gemis toen U niemand had met wie U alles wat U had en hebt, kon delen.

Hoe slecht beantwoorden wij zo'n onmetelijke goedheid! Hoe weinig weten wij de grote gunsten naar waarde te schatten die U, heilige en goddelijke Geest, ons hebt willen geven met zoveel gulheid en edelmoe-digheid, zonder maat en zonder enige beperking; zo nam U ons op in die onmetelijke oceaan die in U is, zodat wij tot in alle eeuwigheid voorgoed gelukkig mogen zijn met uw eigen geluk, zodat wij voorgoed gezegend mogen zijn met uw eigen gelukzaligheid, zodat wij voorgoed mooi mogen zijn in uw goddelijk oog met uw eigen schoonheid, en heerlijk met uw eigen heerlijkheid over al het schone en verhevene dat de hemelen bevatten, die U hebt geschapen alleen voor onze vreugde en ons geluk.

Ik zou de hele wereld willen afreizen om met de mensen over U te praten zodat zij gingen begrijpen wat U ons voor alle eeuwigheid hebt gegeven en dat zij U zouden gaan liefhebben en U nu reeds zouden dienen in het leven van alle dag.

O Gij, mijn leermeester, U bent mijn alles in alle opzichten! Wanneer zij U eenmaal bezitten, dan zal, als ze een of ander verdriet moeten ondervinden zoals het leven dat meebrengt, hun grootste verdriet zijn dat ze U niet hebben gekend en dat ze U niet als enige hebben bemind.

O verheven Goedheid, kom tot ons om ons te ontmoeten en laat alle mensen U leren kennen zodat wij in deze ballingschap nooit zonder uw gezelschap hoeven te dwalen. O heilige en goddelijke Geest, wees het licht dat ons langs onbekende paden de weg toont die leidt tot U. Wees de wijze Leermeester, die onze onwetendheid en onverschilligheid van ons wegneemt en die als een liefhebbende moeder ons leert te spreken tot de Heer als wij in zijn tegenwoordigheid zijn, zodat wij, door U in alle opzichten onderricht, niet onwaardig bevonden worden ons te verheugen in wat uw grenzeloze goedheid voor ons bereid heeft, en dat wij ons in dat alles mogen verheugen samen met uw Persoon in de eeuwen der eeuwen. Amen.

LITANIE VAN DE HEILIGE GEEST

Heer, ontferm U over ons.

Christus, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

God Hemelse Vader, ontferm U over ons.

God de Zoon, ontferm U over ons.

God Heilige Geest, ontferm U over ons.

Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

Goddelijk Wezen, ene ware God, ontferm U over ons.

Geest van waarheid en wijsheid, ontferm U over ons.

Geest van heiligheid en gerechtigheid, ontferm U over ons.

Geest van verstand en raad, ontferm U over ons.

Geest van liefde en vreugde, ontferm U over ons.

Geest van vrede en geduld, ontferm U over ons.

Geest van verdraagzaamheid en zachtmoedigheid, ontferm U over ons.

Geest van welwillendheid en goedheid, ontferm U over ons.

Liefde die uit de Vader en de Zoon voortkomt, ontferm U over ons.

Liefde en leven van heilige zielen, ontferm U over ons.

Immer brandend vuur, ontferm U over ons.

Levend water dat de dorst lest van onze harten, ontferm U over ons.

Van alle kwaad verlos ons, o Heilige Geest.

Van alle onzuiverheid van ziel en lichaam verlos ons, o Heilige Geest.

Van alle gulzigheid en zinnelijkheid verlos ons, o Heilige Geest.

Van alle gehechtheid aan aardse dingen verlos ons, o Heilige Geest.

Van alle schijnheiligheid en uiterlijk vertoon verlos ons, o Heilige Geest.

Van alle onvolmaaktheid en opzettelijke fouten verlos ons, o Heilige Geest.

Van eigenliefde en eigenwijsheid verlos ons, o Heilige Geest.

Van onze eigen wil verlos ons, o Heilige Geest.

Van laster verlos ons, o Heilige Geest.

Van het bedriegen van onze medemensen verlos ons, o Heilige Geest.

Van onze hartstochten en ongeregelde begeerten
verlos ons, o Heilige Geest.

Van onze onachtzaamheid tegenover uw heilige inge-
vingen verlos ons, o Heilige Geest.

Van het verachten van kleine dingen verlos ons, o Hei-
lige Geest.

Van losbandigheid en boosaardigheid verlos ons, o
Heilige Geest.

Van gehechtheid aan comfort en luxe verlos ons, o Hei-
lige Geest.

Van de neiging om iets anders dan U te zoeken of te
verlangen verlos ons, o Heilige Geest.

Allertederste Vader, vergeef ons.

Goddelijk Woord, heb medelijden met ons.

Heilige en goddelijke Geest, verlaat ons niet totdat wij
het goddelijk Wezen bezitten, hemel der hemelen.

Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt,
zend ons de goddelijke vertrooster.

Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt,
vervul ons met de gaven van uw Geest.

Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt,
laat de vruchten van de Heilige Geest in ons groeien.

Kom, o Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovi-
gen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Zend uw Geest uit en zij zullen herschappen worden
en U zult het aanschijn der aarde vernieuwen.

Laat ons bidden: o God die door het licht van de Heilige
Geest de harten van de gelovigen hebt onderwezen, geef
ons dat wij in dezelfde Geest de ware wijsheid mogen
bezitten en ons altijd over zijn vertroosting mogen ver-
blijden. Door Jezus Christus onze Heer. Amen.

OPDRACHT AAN DE HEILIGE GEEST: GOD OM ZICHZELF LIEFHEBBEN

Wat wij de heilige en goddelijke Geest op deze eerste dag gaan aanbieden is een vast, weloverwogen besluit dat wij God zullen liefhebben om wat Hij is in zichzelf en niet om wat Hij ons geeft of belooft; dat onze liefde zo edelmoedig en onbaatzuchtig zal zijn dat wij niet door de kracht die Hij geeft tot liefde jegens Hem bewogen zullen worden, ook niet door de genadegaven die Hij doet toenemen, noch door de giften die Hij ons schenkt, en ook niet door de schitterende vruchten die Hij voortbrengt, en al evenmin door de zoetheid en de vertroosting waarmee Hij onze ziel in verrukking brengt; dat wij Hem niet zullen liefhebben om de vriendschap en de intieme relatie die Hij heeft met wie Hem zoeken, niet om de gedaanteverandering die Hij in hen teweegbrengt, noch om het goddelijk karakter dat Hij hun schenkt, en al evenmin om de éénwording of het huwelijk tussen Hem en hun ziel; om niets van dit alles besluiten wij Hem lief te hebben, maar alleen om Hemzelf, die is de hemel der hemelen, het enige bestaande dat het waard is bemind te worden.

O, hoe teder en fijnzinnig is Hij in de wijze waarop Hij diegenen liefheeft die Hem liefhebben met deze edelmoedige en onbaatzuchtige liefde! Zo'n hartstochtelijk minnaar is Hij van wie Hem beminnen dat de hemelen die Hij schiep als beloning voor wie Hem dienen Hem gering lijken.

Dus besloot Hij aan hen die voor Hem een zuivere en onbaatzuchtige liefde hebben opgevat, zichzelf in eigendom te geven door liefde in dit leven, waarbij Hij van deze twee liefdes één enkele liefde maakt, op dusdanige wijze dat zij elkander zouden liefhebben met één en dezelfde liefde en op voet van gelijkheid.

O, er is geen grens aan de oneindige goedheid die Hij doet neerdalen op zijn schepselen! Hij heeft ons zelfs zijn eigen liefde gegeven, zodat wij Hem daarmee kunnen beminnen!

Dit is de liefde die de Heilige Geest ons geeft, en dit is de liefde waarmee God bemind en geëerd wil worden. Laten wij de heilige en goddelijke Geest er om bidden, en laten wij ons gebed niet staken voordat wij die liefde verkregen hebben.

Laten we een tweede besluit nemen: inkeren in onszelf en uit ons hart iedere gehechtheid die we daar vinden, groot of klein, aan dingen of schepselen, met wortel en tak verwijderen en vastbesloten, weloverwogen zeggen: Heer, vanaf vandaag ga ik, op het punt van de liefde, leven alsof alleen U en ik op de wereld zijn, vertrouwend dat de Heilige Geest ons de genade zal geven in onze besluiten te volharden tot aan onze laatste ademtocht. Amen.

AFSLUITEND GEBED VOOR ELKE DAG

O heilige en goddelijke Geest, die ons geschapen hebt met geen ander doel dan ons voor altijd en immer in God zelf te verheugen, in zijn gelukzaligheid en, samen met Hem, in zijn schoonheid en heerlijkheid: U ziet dat, hoewel U de gehele mensheid geroepen hebt om zich in deze gelukzaligheid te verheugen, slechts zeer weinigen leven met de instelling die U daarvoor vraagt. U ziet ook, o allerhoogste heiligheid, o oneindige goedheid en liefde, dat dit minder voortkomt uit kwaadwilligheid dan uit onwetendheid! Zij kennen U niet! Als zij U zouden kennen zouden zij niet op die manier leven. Het verstand van de mensen is in onze tijd zo verduisterd dat zij niet in staat zijn de waarheid van uw bestaan te kennen.

Kom, o heilige en goddelijke Geest, verlicht het verstand van alle mensen. Ik verzeker U, o Heer, dat velen, bijgestaan door de helderheid en de schoonheid van uw licht, U zullen gaan kennen, zullen liefhebben en dienen. Heer, niemand kan de helderheid van uw licht of de kracht van uw liefde weerstaan: zij zullen niet aarzelen.

Denk, o Heer, aan het geval van die beroemde man op de weg naar Damascus, toen U de grondslagen legde voor uw Kerk. Zie weer hoe hij de eerste christenen haatte en vervolgde en overleverde om gedood te worden. Bedenk met welk een woede hij uitreed op zijn paard, hoe hij die woede ook overdroeg op dat paard en onstuimig voortgaloppeerde op zoek naar zoveel

mogelijk christenen om hen ter dood te brengen.

En zie, o Heer, wat er gebeurde! Ondanks al zijn bedoelingen verlichtte uw licht zijn blind en duister verstand; U trof hem met de vlam van uw liefde en terstond herkende hij U; U zei hem wie U was, en onmiddellijk volgde hij U en had U lief, zodat U zelfs onder de apostelen geen vuriger verdediger had van uw Persoon, uw eer, uw heerlijkheid, uw naam, uw Kerk en van alles wat U betrof.

Hij deed al het mogelijke voor U en voor U gaf hij zijn leven; zo ziet U, Heer, wat hij bereid was voor U te doen toen hij U eenmaal had leren kennen, terwijl hij, vòòr hij U kende, één van uw ergste vervolgers was. Wees mild, Heer, en U kunt resultaten verwachten!

U ziet, Heer, het is niet zo gemakkelijk om uw licht en uw inblazingen te weerstaan, als uw liefde in de harten inslaat.

Kom, Heer, en als de schittering van uw licht de mensen niet kan brengen tot de kennis van U, kom dan als het vuur dat U bent en doe alle harten op aarde vlam vatten. Als U dat doet, dan zweer ik U bij alles wat U zelf bent, dat niemand in staat zal zijn de kracht van uw liefde te weerstaan.

Het is waar, Heer, stenen zijn ongevoelig voor vuur. Maar brons kan smelten, al is het hard! Heer, er zijn maar heel weinig stenen, want maar heel weinigen hebben U verlaten, als zij U eenmaal hadden leren kennen. De meerderheid, en het is een enorme meerderheid, kent U helemaal niet.

Stort in al die harten het vuur van uw goddelijke liefde en U zult hen U dezelfde vraag horen stellen als

uw vervolger in Damascus: “Heer, wat wilt U dat ik doen zal?”

O goddelijke Leermeester, enige vertrooster van de harten die U liefhebben: zie op deze dag neer op allen die U dienen in groot verdriet, U onbemind wetende, omdat U niet gekend wordt. Kom en troost hen, o goddelijke vertrooster, want zij hebben zichzelf vergeten en willen en vragen en verlangen en wensen niets anders dan U —U als licht en U als vuur— zodat U de aarde in brand kunt zetten van het ene uiteinde tot het andere, zodat zij nog in dit leven de troost zullen ervaren van U gekend, bemind en gediend te weten door alle schepselen, zodat uw liefdevolle plannen verwezenlijkt worden in alle mensen en dat wij allen die nu leven op aarde, samen met hen die nog zullen leven tussen nu en de eindtijd, U allen mogen loven en zegenen in uw goddelijke tegenwoordigheid tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.