

# JOUW VRAGEN, GODS ANTWOORDEN

Peter Kreeft  
JOUW VRAGEN,  
GODS ANTWOORDEN

 DE BOOG

*Your Questions, God's Answers*

© 1994 Ignatius Press

ISBN 906257039 9

2e uitgave

© 2006 Nederlandse editie STICHTING DE BOOG

Keizersgracht 218-B

1016 DZ AMSTERDAM

e-mail: [shop@deboog.nl](mailto:shop@deboog.nl)

internet: [www.deboog.nl](http://www.deboog.nl)

EPUB 2014

## *Voorwoord voor de Nederlandse uitgave*

Toen father Tacelli en ik dit boek – op verzoek van vele studenten – in 1994 schreven, konden wij niet vermoeden dat het boek zo goed zou blijven verkopen. Het lijkt dat het principe “de natuur verafschuwt het vacuum”, zo goed geldt in het rationele en spirituele als op het fysieke vlak. Bovendien is er geen vergelijkbaar christelijk apologetisch boek beschikbaar dat tegelijkertijd logisch gestructureerd is en geschreven in een alledaagse, niet technische taal. Daarom vinden de lezers het boek zeer nuttig. De dorst van het menselijke verstand naar de waarheid is niet dood en sterft ook nooit, omdat God hiervan de auteur is. De waarheid wordt niet gedicteerd door de samenleving of de mode. Wij hebben niet geprobeerd om creatief of origineel te zijn; we hebben de hedendaagse maatschappelijke gewoonten genegeerd en enkel geprobeerd op zo goed mogelijk de waarheid in woorden te vatten.

Wij denken dat Chesterton gelijk had toen hij zei dat “degene die de geest van de tijd trouwt, zal snel een weduwnaar zijn”. Maar het Christelijke geloof waar we hier voor pleiten is “schoonheid: eeuwenoud maar altijd nieuw.”

Peter Kreeft

Februari 2

Voor Gregory en Nicholas

## Voorwoord

Oorspronkelijk heb ik dit boek geschreven als een inleiding op een speciale tienerbijbel. Maar de vragen die ik stelde zijn vragen die wij allemaal stellen, jong en oud. Ik heb geprobeerd Gods antwoorden op deze vragen te geven op een simpele en begrijpelijke manier. Maar omdat het Gods antwoorden zijn, zijn ze niet alleen eenvoudig maar ook diepzinnig. Daarom hoop ik dat dit boek nuttig kan zijn voor iedereen die vragen heeft over God en over de zin van het leven.

Maar ik voeg een speciale opmerking toe voor ouders en voor tieners omdat ik weet dat zij beiden behoefte, een eigen behoefte hebben aan een boek als dit.

### *Aan de ouders*

Voor de meeste tieners zijn godsdienst en “het echte leven” twee verschillende werelden. De ene wereld – de wereld waarin zij leven – stelt volop vragen en de andere wereld geeft Gods antwoorden, Gods waarheid. Dit boek probeert deze twee werelden bij elkaar te brengen.

Waarom plaatsen tieners godsdienst en het dagelijks leven in aparte vakjes? Meestal omdat wij dit doen.

Onze kinderen leren wat het geloof in het dagelijks leven betekent van óns en niet van hun godsdienstleraar. Als het geloof voor hen lijkt op een vaag en sullig ratjetoe van saaie en stoffige clichés, dan is er sprake van één van de volgende problemen, óf het geloof ziet er voor ons ook zo uit, óf we zijn niet in staat om onze geloofsopvattingen goed over te brengen.

Als sprake is van het eerste probleem dan hebben wij een geloofsopfriscursus nodig. Je kunt niet iets overbrengen wat je niet in huis hebt. We kunnen niet verwachten dat onze kinderen een product kopen waarop staat: “Doe wat ik zeg, maar niet wat ik doe”.

Maar als het gaat om het tweede probleem, dan kan dit boek misschien van nut zijn. Ik denk dat veel ouders in deze tweede categorie passen. Het is vaak moeilijk om met tieners diepgaande gesprekken te voeren. Ze zijn vaak zo verschrikkelijk verlegen. En wij ook! Ze zullen sneller geneigd zijn naar onze wijze woorden te luisteren wanneer deze niet zijn ingepakt in de taal van het ouderlijk gezag. Ze zullen hun hoofd en hun hart eerder openstellen voor de goddelijke waarheid wanneer

deze niet als ouderlijke praatjes gepresenteerd worden. Daarom heb ik dit boek geschreven. Je kunt het in huis laten slingeren of (beter) aan je kinderen geven, of (en dat is het beste) er met ze over praten. Hier is Gods simpele waarheid zonder ouderlijk geklets (in ieder geval zonder dat van jou).

Hier zijn de antwoorden van de Bijbel en de Kerk op de meest brandende vragen van tieners.

We allen zijn slechts brievendragers. God schreef de brief. De Bijbel is het 'Woord van God' gericht aan de mensen, niet de bespiegelingen van de mens over God. Al wat ik in dit boek doe, is wat koppelwerk, een ontmoeting tot stand brengen van het Woord van God (wat op de eerste plaats Jezus is en op de tweede plaats de Bijbel, het boek over God) met de lezer. Op de manier van: Michael dit is Jezus, Jezus dit is Michael.

Jennifer dit is Jezus, Jezus dit is Jennifer.

### *Aan de tieners*

Ik neem aan dat je het verhaal aan de ouders hebt gelezen. O.K., godsdienst gaat niet over iets verbergen, het gaat over de waarheid. Vragen stellen is een manier om de waarheid te leren kennen. Alle eerlijke vragen zijn goede vragen. Jezus heeft Zijn leerlingen nooit tegengehouden om vragen te stellen. Hij gaf ze eerlijke antwoorden, hoewel sommige vragen niet eenvoudig waren. Ik wil hetzelfde doen.

Dit boek staat vol vragen. Het zijn vragen die mijn eigen vier kinderen stelden en dezelfde die jij waarschijnlijk ook stelt. Ik heb geprobeerd eerlijke antwoorden te geven op iedere vraag, zelfs wanneer hier antwoorden uitkwamen die jij niet zo leuk zult vinden.

Want ik denk niet dat God wil dat wij, op enig moment, de eerlijkheid opofferen voor iets anders. Zelfs niet om door anderen aardig gevonden te worden.

De antwoorden van de Bijbel op jouw vragen komen op twee manieren tot ons. Op de eerste plaats is er het Woord. De Bijbel wordt immers "het Woord van God" genoemd. Op de tweede plaats, en nog vollediger, komen de antwoorden in de vorm van een Persoon, Jezus Christus. Ook Hij wordt "Het Woord van God"

genoemd. De woorden in de Bijbel zijn als de moleculen van Zijn gezicht. Het gaat allemaal over Hem.

Peter J. Kreeft

# 1. Hoe weet ik wie ik werkelijk ben?

Jonge mensen vragen zich vaker dan oudere mensen af, “wie ze werkelijk zijn”. Ouderen denken vaak dat dit komt omdat jongeren zo veel minder weten. Ik denk dat het komt omdat jonge mensen iets meer weten. Er is minstens één ding dat oudere mensen vaak vergeten, namelijk dat ieders echte persoonlijkheid een mysterie is. En dat wij, op het moment dat we ophouden onszelf voor de gek te houden, zullen inzien dat we in feite niet weten wie we zijn. Iedereen kan op z'n minst deze belangrijke les van tieners leren. Mens zijn betekent je afvragen wie je werkelijk bent.

Les één is leren inzien dat we dit niet weten.

Socrates, de grote klassieke Griekse filosoof en “de vader van de filosofie”, werd door het orakel van Delphi (een profeet) de wijste man van de wereld genoemd.

Maar de enige manier waarop Socrates die uitspraak kon interpreteren was dat hij alleen maar wijs was omdat hij als enige wist dat hij niet wijs was.

Met andere woorden, er zijn maar twee soorten mensen in de wereld namelijk de wijzen die weten dat zij dwazen zijn en de dwazen die denken dat zij wijs zijn. Je kunt hierover meer lezen in Spreuken 14, 33, Jesaja 29, 13-14 en I Korintiërs 1, 19-20.

Jean Vanier, de stichter van een internationale organisatie voor hulp aan meervoudig gehandicapten, stelt dat de gehandicapten hem iets geleerd hebben dat waardevoller is dan hij zelf ooit aan de gehandicapten heeft kunnen leren. Van hen heeft hij geleerd dat “wij allemaal ‘gehandicapten’ zijn”.

We kunnen allemaal, op elke leeftijd, een “identiteitscrisis” krijgen. Mens zijn betekent een gebrekkige kennis hebben van onze volledige identiteit. Alleen maar weten wat we tot nu toe geweest zijn en niet wat we zullen worden. Dagelijks, jaarlijks, ieder moment, vormen wij onszelf tot de ene of de andere soort persoon. Telkens wanneer we iets in de wereld om ons heen veranderen, veranderen we ook onszelf een beetje. Telkens wanneer we iemand helpen of benadelen, helpen of benadelen we onszelf. Onze persoonlijkheden zijn altijd in opbouw. Wie is in staat om zichzelf helemaal te kennen? Veel van mij bestaat niet meer, het is voltooid verleden tijd en niemand herinnert zich dit nog



helemaal. Veel van mij bestaat nog niet, want het ligt nog in de toekomst en niemand weet wat de toekomst brengen zal.

Behalve Eén. God, onze Schepper, Hij kent ons allemaal omdat Hij ons geschapen heeft, evenals een schrijver de personages van een roman bedenkt. Alleen onze Schrijver kent ons allemaal. In de Geest van God, en alleen daar, kunnen we het geheim vinden van onze identiteit. God alleen weet alles, ons verleden, ons heden en onze toekomst.

Alleen door God te vinden kan ik daarom mijn ware ik vinden. Dáár ligt het geheim van mijn identiteit. Proberen uit te vinden wie je bent zonder je Schepper erbij te betrekken is zoiets als proberen een romanfiguur te begrijpen zonder de schrijver van het boek erbij te betrekken.

Maar hoe kan ik God kennen? Ik ben maar een mens en zeker niet de meest briljante. Hoe kan een nietig persoon als ik in vredesnaam de Geest van de grote God doorgronden?

Onmogelijk. Ik kan God leren kennen op één voorwaarde namelijk dat God het initiatief neemt en mij over Zichzelf en over mijzelf vertelt, als God mij onderwijst, als God Zich aan mij “openbaart” (Joh 6, 44-45).

Dat is wat de Bijbel is, de openbaring van God, het Woord van God, over wie Hij is en wie wij zijn.

## **2. Hoe kan de Bijbel mij helpen om mijzelf te kennen?**

De Bijbel is Gods boek, Gods Woord aan ons. God “inspireerde” de menselijke schrijvers van dit boek. Dat betekent dat ieder bijbelboek twee schrijvers heeft, een menselijke en een goddelijke. De Bijbel is het Woord van God in de taal van mensen.

Die benaming, “het Woord van God”, is ook de naam van een Persoon. Ook Jezus wordt “Het Woord van God” genoemd (Joh 1, 1-14; Apok 19, 13). De Bijbel heeft, net als Jezus, twee naturen, een menselijke en een goddelijke.

Net als Jezus is de Bijbel tegelijkertijd geheel menselijk en geheel goddelijk. Het is niet zo dat sommige gedeelten alleen maar menselijk zijn en sommige gedeelten alleen maar goddelijk. De Bijbel is in zijn geheel menselijk, want hij werd geschreven door mensen en hij is in zijn geheel goddelijk, want deze menselijke schrijvers werden allemaal geïnspireerd door God.

Dit betekent niet dat God de schrijvers de exacte woorden in hun oor fluisterde, maar dat God in Zijn voorzienigheid geregeld heeft dat de schrijvers juist dat zouden schrijven wat Hij ons wilde laten weten.

Hij heeft ook in Zijn voorzienigheid geregeld dat de Kerk, die Jezus ons heeft nagelaten, juist de goede boeken eruit gekozen heeft om de “canon” te vormen, oftewel de lijst van boeken waaruit de Bijbel bestaat.

Aangezien de Bijbel Gods boek is en aangezien God het geheim van onze identiteit kent (vraag 1) moet je, om het geheim van je eigen identiteit te vinden, de Bijbel lezen.

Je kunt jezelf alleen begrijpen door God, die jouw auteur is, te leren kennen. Maar je kunt God het beste leren kennen door Jezus te ontmoeten, “de zichtbare gelijkenis van de onzichtbare God” (Col 1, 15). Daarom kan je jezelf het beste leren kennen door Jezus te leren kennen. Hij is het belangrijkste onderwerp van dit boek.

### **3. Hoe kan ik de Bijbel begrijpen?**

Er is een goede en een slechte manier om de Bijbel te lezen. De verkeerde manier is er alleen maar naar te kijken. De goede manier is om er langs te kijken. De Bijbel is als een vinger die langs zichzelf naar Jezus wijst.

Een dier kan alleen maar naar dingen kijken. Wanneer je met je vinger naar het eten van je kat wijst, zal deze alleen maar naar jouw vinger kijken. Maar een mens kan de dingen ook doorzien, kan dingen als een teken beschouwen, kan vragen wat het betekent, wat de bedoeling is.

Waar dit boek op wijst, wat de hele betekenis van de Bijbel is, is Jezus. Zelfs het Oude Testament verwijst naar Jezus. Het werd eeuwen vóór Jezus geschreven, maar het wijst op Hem vooruit (Lc 24, 25-27). Jezus zei eens tegen de joodse leiders uit Zijn tijd, die de Schriften bestudeerden (het Oude Testament) maar niet in Hem geloofden: “Jullie bestuderen de Schriften, omdat jullie denken dat je daarin het eeuwig leven zult vinden. En deze Schriften spreken over Mij! Toch zijn jullie niet bereid om tot Mij te komen en zo het ware leven te vinden” (Joh 5, 39-40).

Stel je eens voor hoe dom iemand is wanneer hij naar alle details van iemands gezicht kijkt, maar de persoon in werkelijkheid niet herkent

wanneer hij hem tegenkomt. Dit is hetzelfde wanneer je de Bijbel leest zonder Jezus te herkennen.

De hele Bijbel is een portret van Jezus. Ieder deel is als een lijntje in Zijn gezicht. De bedoeling van dit boek is Hem te leren kennen en de beste plek om te beginnen over Hem te lezen, zijn de Evangelies.

De vier Evangelies zijn vier verschillende verslagen van het leven van Jezus geschreven door vier van Zijn volgelingen. Mijn voorstel zou zijn om als eerste het Evangelie van Lucas te lezen, want dit is waarschijnlijk het gemakkelijkste en meest spannende Evangelie.

Daarna zou ik de Handelingen van de Apostelen lezen, het verhaal van Lucas over de vroege christelijke Kerk.

Grasduin maar een beetje in dit boek zoals je door een mooie grote tuin zou slenteren. Er bestaat geen eenduidige methode of truc om de Bijbel te lezen. Niemand kan alles wat er in staat begrijpen, maar iedereen zal er in ieder geval iets waardevols in vinden. Net als met een vriend. Welke vriend begrijpt alles van jou?

Geen enkele. Maar welke vriend begrijpt niets van jou?

Ook geen enkele. Dit boek is jouw vriend. Je kunt het iedere dag beter leren kennen, want het is Gods openbaring en zo zul je God iedere dag beter leren kennen.

Eén ding is zeker, tot je doodgaat zul je dit boek nooit ontgroeien.