

GODS PLAN **MET JE LICHAAM (M)**

Ontdek de kracht en de opdracht van je mannelijkheid

JASON EVERT



INHOUD

Voorwoord door Christopher West	1
Inleiding	3
Hoofdstuk 1: Kracht om te dienen en te offeren	5
Hoofdstuk 2: God initieert de gave van liefde	19
Hoofdstuk 3: God initieert de gave van het leven	33
Conclusie: De missie van de man	43
Gebeden	45
Afkortingen	46
Noten	47
Producten	49
Over de auteur	50

INLEIDING

Als iemand mij op de middelbare school een boek gaf over de lichamen van mannen en vrouwen, was ik veel meer geïnteresseerd in het lezen over haar anatomie dan over die van mijzelf. De kans is groot dat voor jou precies hetzelfde geldt. Het zou me dan ook niets verbazen als je het meidenboek al doorgebladerd hebt. Als dat zo is, doet dat me deugd.

Er is een reden dat mannen zo gefascineerd zijn door vrouwenlichamen: God heeft ons zo gemaakt. Misschien heb je het gevoel gekregen dat je die gevoelens niet zou mogen hebben en dat je je, als je maar een goede en heilige jongen wordt, niet meer zo seksueel aangetrokken zult voelen tot het andere geslacht. Dat is niet waar. Sterker nog, hoe dichter je bij God komt, hoe meer je zult worden tot de man die Hij bedoeld heeft toen Hij jou maakte. Je seksdrive verdwijnt niet, maar wordt vervolmaakt in liefde.

Dit idee klinkt je misschien vreemd in de oren, omdat je altijd gedacht hebt dat seksuele gedachten zo ver mogelijk bij religieuze gedachten vandaan gehouden moeten worden. Deze scheiding komt niet van God. Hij is tenslotte degene die de gave van seksualiteit geschapen heeft. Hij is de architect van de lichamen van mannen en vrouwen.

Door te onderzoeken hoe God jouw lichaam – en zelfs jouw verlangens – ontworpen heeft, kun je leren wie je bent als man, hoe je zou moeten leven en wie jou gemaakt heeft.

In den beginne ...

We weten uit het boek Genesis dat God man en vrouw schiep 'naar zijn beeld en gelijkenis.' Uit de eerste brief van Johannes weten we dat God liefde is. Daaruit volgt dat man en vrouw geschapen

zijn naar het beeld en de gelijkenis van Liefde. Het is niet moeilijk dat te zien. Kijk maar naar het ontwerp van het lichaam van een man en dat van een vrouw. *Ze* zijn voor elkaar gemaakt. Het ene lichaam heeft maar weinig betekenis zonder het andere. Het lichaam van de man is gemaakt voor dat van de vrouw – gemaakt om een levengevende gave aan haar te zijn. *Haar* lichaam openbaart *zijn* roeping.

De roeping van de man om zichzelf tot een gave te maken is echter verdraaid door de erfzonde, en vaak ontspoord door persoonlijke zonde. In plaats van te geven, gaan mannen vaak over tot nemen. In plaats van een vrouw te zien als een zus in menselijkheid, verlaagt hij haar tot een lustobject. Niemand is gevrijwaard van de gevolgen van erfzonde en persoonlijke zonde, maar God reikt ons allemaal de hoop op verlossing aan.

Hoe ver we ook van Gods plan voor ons leven verwijderd raken, we dragen in ons lichaam altijd een herinnering van wie we geroepen zijn te worden.