

Alfonso Aguiló

# God roept

Anekdoten, verhalen en overwegingen  
over roeping

Arco Reeks 33



# INHOUDSOPGAVE

## I. GOD ROEPT WIE HIJ WIL

1. De ontmoeting met de waarheid over jezelf .....	11
2. Woorden die doel treffen.....	17
3. Hoe maken we de juiste keuze? .....	25
4. Laten wij ons raad geven? .....	31
5. Toevalligheden .....	37

## II. JE ROEPING ONTDEKKEN

6. Kunnen luisteren.....	45
7. Kleine dingen die door anderen niet worden opgemerkt.....	53
8. Moet mij dat nou overkomen? .....	63
9. Een toevallige ontmoeting.....	67
10. God spreekt zachtjes .....	75
11. Zich niet van de domme houden .....	83
12. Zo ben ik priester geworden .....	93

## III. DE ANGST OM ONS VAST TE LEGGEN

13. De rijke jongeling .....	101
14. Onze angst overwinnen.....	107
15. Morgen, morgen.....	113
16. Onze eigen plannen veranderen .....	123
17. Alles verliezen .....	131
18. Onze vrijheid verliezen? .....	137
19. Het eenvoudige woordje 'ja' .....	145

#### IV. DE MENSEN OM ONS HEEN

20. De vervolging van mensen met goede bedoelingen .....	155
21. Kleur bekennen wanneer dat niet gemakkelijk is.....	163
22. Als ze denken dat wij gek zijn.....	169
23. De kracht van het geloof.....	179
24. Hoe ontstaat een roeping? .....	185
25. Ons leven op één kaart zetten .....	195

#### V. DE UITVLUCHTEN

26. Te jong? .....	205
27. Te snel .....	213
28. Mogen wij niet trouwen?.....	219
29. Onze eigen beperkingen.....	235
30. Anderen zijn beter voorbereid .....	243
31. Twijfel aan onze eigen kwaliteiten .....	249
32. Ik had er nooit aan gedacht .....	255
33. Er tijd overheen laten gaan.....	261

#### VI. VOLHARDEN

34. Zal ik het kunnen volhouden? .....	269
35. Ik ken sommigen die het niet hebben volgehouden.....	277
36. Is het een vooraf bepaalde weg? .....	289
37. Tegen de stroom in.....	301
38. De donkere nacht .....	307
39. Is het geen uitputtende strijd die mijn hele leven duurt? ...	313
40. De verloren zoon.....	319

## VII. ONZE OUDERS

41. Mijn zoon Tommaso, een gewone monnik?.....	327
42. De zoon van de arme bode van Riese.....	335
43. Vier priesterzonen.....	341
44. Aan hem heb ik mijn roeping te danken.....	351
45. Kinderen die te vroom zijn.....	359
46. Hij is nog een kind.....	371
47. Aanvankelijk onbegrip.....	379

## VIII. VRUCHT DRAGEN

48. Je leven geven.....	389
49. Op weg gaan.....	395
50. De mens heel maken.....	401

# 1. DE ONTMOETING MET DE WAARHEID OVER JEZELF

*God spreekt niet,  
maar alles spreekt over God.*

Julien Green

**G**orki vertelt de geschiedenis van een Russische denker die een tijdlang een innerlijke crisis doormaakte en besloot een paar dagen in een klooster te gaan uitrusten. Daar gaven ze hem een kamer die een klein bordje op de deur had waar zijn naam op stond. 's Avonds kon hij niet slapen en hij besloot een wandeling door de indrukwekkende kloostergang te maken. Toen hij terugkwam merkte hij dat er niet voldoende licht in de gang was om de naam op het bordje van elke slaapkamer te kunnen lezen.

Hij liep de hele gang door en alle deuren leken hem hetzelfde. Om de monniken niet wakker te maken bleef hij de hele nacht door de enorme en donkere gang op en neer lopen. Bij het eerste licht van de morgenstond zag hij eindelijk wat de deur van zijn kamer was. Hij was er heel vaak langs gelopen zonder hem te herkennen.

Die man dacht dat zijn rondwandeling in die nacht een symbool was voor wat ons mensen vaak overkomt in ons leven. We komen heel vaak langs de deur die naar de weg leidt waartoe wij zijn geroepen, maar we hebben geen licht om dat te zien.

Daarom is weten wat onze opdracht in het leven is voor ieder van ons de belangrijkste vraag die wij onszelf moeten stellen, en die we ook kunnen stellen aan degenen die wij willen helpen

een zinvol leven te leiden. Roeping is de ontmoeting met de waarheid over jezelf. Deze waarheid is de basisinspiratie voor je leven, waaruit je verplichtingen voortkomen, de levensopdracht die iedere mens heeft. En iemand die gelooft vat deze op als het plan van God voor hem. De roeping sluit alles in wat iemand denkt te moeten doen en geeft zin aan zijn hele leven.

— En als ik niet zou willen weten wat mijn roeping is?

Dat iemand de wil van God voor hem of haar niet kent, is misschien wel het ergste wat die persoon kan overkomen. Onze roeping is als het ware de uitdaging waar de Heer ons in ons leven voor plaatst, die ons gelukkiger zal maken dan welke andere keuze ook. Als we daarom een ander helpen de wil van God te ontdekken, is dat waarschijnlijk de beste dienst die wij hem kunnen bewijzen. Want het gaat niet om iets bijkomstigs of tijdelijks waardoor die persoon een beetje gelukkiger wordt, maar om iets wat zijn hele bestaan omvat.

— Heb je het over het geluk van het eeuwig leven?

Ik had het over het geluk hier op aarde, ook al hangen die twee dingen tenslotte heel erg met elkaar samen, want wie het geluk van de hemel zoekt vindt ook het honderdvoudige hier op aarde.

Ieder menselijk ideaal, iedere verandering in het leven van een mens komt voort uit de ontdekking van een waarheid. De ingrijpendste ontdekking van de waarheid is, na het geloof, de roeping. De roeping is een nieuw licht, een gebeurtenis die ons een nieuwe visie op het leven geeft. Een licht om ons niet te vergissen in onze weg en om onderweg niet te struikelen.

De roeping is een roepstem die in ons binnenste om een antwoord vraagt. En in ons binnenste zijn er veel antwoorden die ons ertoe kunnen brengen om, met meer of minder edelmoedigheid, ons leven op veel manieren te leiden. Afhankelijk van deze antwoorden kan ons leven heel verschillend verlopen, want

zoals een Indiaans spreekwoord zegt, daar waar de mens zijn voet zet, zet hij hem op duizend wegen. Door onze vrijheid leggen we er maar één af, maar we staan open voor een heleboel wegen.

Daarom willen de verhalen en overwegingen die op deze bladzijden zullen verschijnen ons niet op dialectische wijze overtuigen van wat God iemand kan vragen, maar ze willen iedereen helpen een ontmoeting met Jezus Christus te hebben, omdat dat tenslotte onze roeping is. Ik heb getracht uit veel bronnen veel getuigenissen en teksten te verzamelen, evenals een paar van de vele vragen die gewoonlijk over dit thema worden gesteld. De ideeën, de anekdotes of de voorbeelden uit het leven van de heiligen openen ons een panorama dat ons uitnodigt deze ontmoeting te zoeken. En de beschouwingen die we maken beogen nooit volledig te zijn, maar slechts een leidraad voor overweging, nooit definitieve antwoorden.

— Maar is de roeping een ontmoeting met een waarheid of een ontmoeting met Jezus Christus?

Voor wie een gelovige christen is, komt dat op hetzelfde neer, want in het Nieuwe Testament kan men heel duidelijk lezen dat Hij de Waarheid is. Om je roeping te onderscheiden is het daarom van centraal belang Jezus Christus steeds beter te leren kennen. Gewoonlijk bekeert men zich niet tot het christendom of geeft men zijn leven niet aan God vanwege een ethische beslissing of een groots idee, maar veeleer vanwege de ontmoeting met de persoon van Jezus of tenminste door wat deze ontmoeting voor anderen heeft betekend.

We willen Jezus niet alleen kennen uit een vrome nieuwsgierigheid of om een stap vooruit te zetten op de weg van de ascese. Hem kennen is iets dat heel diep in ons bestaan ingrijpt. “Want”, zoals José Luis Martín Descalzo<sup>1</sup> heeft geschreven, “met

---

<sup>1</sup> Spaanse priester, journalist en auteur (1930-1991).

Jezus is het niet zoals met andere personages uit de geschiedenis. Dat Caesar de rivier de Rubicon is overgetrokken of niet is een feit dat waar of gelogen kan zijn, maar het verandert niets aan de zin van mijn leven. Dat Karel V keizer van Duitsland of Rusland was, heeft niets te maken met mijn redding als mens. Dat Napoleon op het eiland Sint-Helena gestorven is toen hij was verslagen of dat hij daar tot het eind van zijn dagen keizer is gebleven, zal vandaag de dag geen enkel menselijk wezen ertoe aanzetten zijn huis, zijn gemak en zijn liefde op te geven om over hem te gaan vertellen in een gehucht diep in Afrika.

Maar met Jezus gaat het zo niet, Jezus eist absolute antwoorden. Hij verzekert ons ervan dat wij ons leven zullen redden door in Hem te geloven en dat wij het zullen verliezen als wij Hem niet kennen. Deze mens maakt er aanspraak op de Weg, de Waarheid en het Leven te zijn. Als dit waar is, veranderen onze weg en ons leven afhankelijk van wat ons antwoord is op de vraag over zijn persoon. En hoe kunnen wij antwoorden als wij Hem niet kennen, als wij ons niet verdiepen in zijn leven, als wij de roerselen van zijn ziel niet overwegen, als wij zijn woorden niet steeds opnieuw lezen?"

De overtuiging dat God bestaat is niet zomaar één idee uit vele. Geloven betekent niet dat wij een mening aan onze andere meningen toevoegen. Het feit dat wij geloven verandert ons leven, het wordt erdoor verlicht, het oriënteert ons zodat wij weten hoe wij moeten leven. Geloven is: het pad volgen dat wordt aangegeven door het woord van God. De roeping is een uitverkiezing van God en wel een uitverkiezing van liefde, een initiatief van God, die voor ieder van ons het beste in gedachten heeft.

In de Evangelies zijn talrijke scènes te lezen waarin de Heer langskomt en roept. Hij roept en wacht op een antwoord. "Hij riep wie Hij wilde", zeggen de evangelisten nadrukkelijk. En ze



vertellen het geval van iemand die zich aanbiedt om Hem op zijn weg te volgen, en niet wordt toegelaten. Er zijn twintig eeuwen voorbij gegaan en de Heer blijft roepen, ook vandaag, en Hij blijft iedereen roepen zoals Hij wil.

Een blik op de wereld toont onmiddellijk hoe immens het werk is dat ons wacht. "Hef de ogen op en zie de velden, klaar voor de oogst." De akker is gereed, er is een enorme behoefte aan arbeiders, maar er zijn er maar weinig. Hoe zullen ze God leren kennen, als er niemand is die getuigenis van Hem aflegt? Er zijn mensen nodig die hun leven geven om het licht van het Evangelie over de hele wereld te verspreiden, onder de leiders van de maatschappij, de zakenlieden, de intellectuelen, de moedelozen, de zieken, naar de verste uithoeken van de aarde, naar degenen die zonder hoop leven.