

**Antonio Vázquez**

# Een gelukkig huwelijk

Paquita en Tomás Alvira

KORT BESTEK 23



DE BOOG

Betsaida



## Inhoudsopgave

Inleiding .....	5
I. Paquita Domínguez en Tomás Alvira .....	7
II. Het echtpaar Alvira Domínguez .....	16
III. Een vreugdevol en lichtend gezin .....	26
IV. Leren om vrij te zijn .....	32
V. Een gewoon leven .....	40
VI. Leren liefhebben .....	49
VII. Tot ziens .....	55
Voetnoten .....	63

Antonio Vázquez Galiano, getrouwd en vader van vijf kinderen, heeft een groot deel van zijn werkzame leven gewijd aan educatie. Hij was als directeur verbonden aan *Fomento de Centros de Enseñanza*, een instituut dat meer dan dertig scholen in Spanje beheert. Hij was innig bevriend met het echtpaar Tomás en Paquita Alvira.

## INLEIDING

Het gezin is een van de kostbare schatten van de Kerk en de mensheid: paus Johannes-Paulus II heeft ons er vaak aan herinnerd<sup>1</sup>. Deze gave van God komt tot stand dankzij het edelmoedige antwoord en de volledige zelfgave van de man en de vrouw.

Enkele jaren geleden heb ik in *Editions Palabra* een lange biografie gepubliceerd van Tomás Alvira<sup>2</sup> met wie ik ook in het werk een bevoorrechte vriendschap had. Omdat de roeping tot het huwelijk een wezenlijk onderdeel van het leven van Tomás was, vond ik dat we beslist nader kennis moesten maken met zijn gezinsleven.

Zonder zijn vrouw Paquita Dominguez zou Tomás maar de helft van zichzelf zijn geweest. Beiden hebben hun energie besteed aan het stichten van een christelijk gezin. Ook al lijkt dit doel eenvoudig, het lukt niet zonder veel offers en edelmoedigheid.

Om hun verhaal goed te kunnen begrijpen, moeten we de nauwe band verstaan, die er bestond tussen Tomás Alvira en de heilige Josémaria Escrivá de Balaguer, de stichter van Opus Dei, met wie hij kennismaakte in 1937.

Zijn zoon Tomás Alvira Domínguez, die een paar jaar in Rome leefde in de nabijheid van de heilige Josémaria, legt uit: *“Steeds als ik hem zag vroeg hij naar mijn ouders of gaf mij nieuws over hen. Op een dag bemerkte ik de levendigheid van zijn geest en de beminnelijke fijngevoeligheid van zijn hart. Bij een bijeenkomst waar veel mensen waren, ontdekte hij mij van een afstand tussen drie rijen mensen. Hij vroeg me: “Hoe gaat het met jouw familie?” Van een afstandje*

*antwoordde ik dat het goed met hen ging. Een paar seconden later, toen hij nog verder weg stond en op weg was naar de deur van de zaal, draaide hij zich om, zocht mijn blik opnieuw en hernam: “Hoe gaat het met mijn familie?” Het was namelijk niet alleen meer Tomás, maar de hele familie Alvira was ook zijn familie geworden.*

*“Ik denk graag aan de christelijke gezinnen, vreugdevol en stralend, zoals de Heilige Familie” zei de heilige Josémaría<sup>3</sup>.*

In dit boekje wil ik u graag kennis laten maken met dit echtpaar dat een ogenschijnlijk gewoon leven leidde zoals zovele anderen. Tomás en Paquita hadden zichzelf een duidelijk doel gesteld: een vreugdevol en stralend gezin stichten en de heiligheid in het huwelijk zoeken. Dit in navolging van de geest van het Opus Dei. De voorbeelden en anekdotes zijn van grote eenvoud. Komt de heiligheid in het dagelijks leven niet tot stand door een samenvloeien van de genade van God en ons persoonlijke antwoord?

Antonio Vázquez Galiano