

# DE POORT VAN HET GELOOF

*14 overwegingen*

Alphonse Vidal

## DE POORT VAN HET GELOOF

*14 overwegingen n.a.v. het  
Jaar van het Geloof 2012-2013*

Voorwoord van

Mgr Juan Ignacio ARRIETA, titulair bisschop van Civitate  
*Secretaris van de Pauselijke Raad voor wetgevende teksten*

**Jade 16**

## INHOUD

<b>Voorwoord .....</b>	<b>9</b>
<b>I. De zin van het leven .....</b>	<b>13</b>
Grote vraagstukken waarvoor de mens zich gesteld ziet .....	13
Serieuze vragen die de mensheid zich stelt .....	15
De ware schat: leven vanuit de genade .....	16
<b>II. Ik geloof .....</b>	<b>20</b>
De mens is in staat God te kennen en lief te hebben .....	20
Het verlangen naar God .....	22
Hoe staat het met onze verbondenheid met God? .....	24
<b>III. De Openbaring .....</b>	<b>27</b>
God komt de mens tegemoet .....	27
De wil van God kennen en volgen .....	29
Een goede afsluiting van onze overweging .....	33
<b>IV. De traditie of overlevering .....</b>	<b>35</b>
De Traditie en de tradities in het leven van de Kerk .....	35
De Traditie en de verschillende tradities in het christelijk leven .....	37
<b>V. De heilige Schrift .....</b>	<b>43</b>
De mens die naar God luistert .....	43
Gods Woord in ons dagelijks leven .....	44
Enkele suggesties voor praktische besluiten .....	47
<b>VI. Het leergezag .....</b>	<b>50</b>
De aan de Kerk toevertrouwde geloofsschat .....	50
Trouw aan het kerkelijk Leergezag in ons dagelijks leven .....	52
Onze conclusies .....	55

<b>VII. Het antwoord van de mens .....</b>	<b>57</b>
De gehoorzaamheid van het geloof .....	57
Het licht van het geloof .....	58
Een leven van geloof, gebaseerd op het geloof, verlicht door het geloof .....	61
Leven in de gehoorzaamheid van het geloof .....	63
 <b>VIII. Wij geloven .....</b>	 <b>65</b>
Het geloof van de Kerk en in de Kerk .....	65
De Kerk, Lichaam van Christus .....	68
Algemene oproep tot apostolaat .....	69
Het lichaam heeft al zijn ledematen nodig .....	70
Respect voor de rechtmatige verscheidenheid van de christenen .....	72
 <b>IX. De heilige Drie-eenheid .....</b>	 <b>74</b>
Onze plicht tot aanbedding .....	74
Plicht tot aanbedding en liefde .....	77
 <b>X. God de Vader .....</b>	 <b>81</b>
De geest van goddelijk kindschap .....	81
De genegenheid van God onze Vader .....	84
De gevolgen van de geest van kindschap .....	86
 <b>XI. Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God .....</b>	 <b>89</b>
Zijn heilige mensheid als weg naar de Vader .....	89
De heilige Mensheid van Jezus .....	90
Christus is de Weg, de enige die tot de hemelse heerlijkheid leidt .....	92
Christus is de Waarheid, een waarheid die ons vrij maakt .....	93
Christus is het Leven, een leven zonder einde .....	94

<b>XII. De heilige Geest .....</b>	<b>96</b>
Zijn heiligende zending .....	96
De heilige Geest leert ons alles .....	99
De heilige Geest zal u alles wat Ik u gezegd heb, in herinnering brengen .....	101
<b>XIII. Het eeuwige leven .....</b>	<b>103</b>
De laatste waarheden en de zin van het leven .....	103
De dood .....	104
Het oordeel .....	106
De beloning: hemel of hel .....	108
Gevolgen voor ons dagelijks leven .....	110
<b>XIV. De Maagd Maria .....</b>	<b>112</b>
Haar moederlijke tegenwoordigheid in het christelijk leven .....	112
De rol van de Maagd Maria in de Verlossing .....	113
Haar moederlijke voorspraak .....	116

## **Mededeling van de uitgever:**

Dit boek werd in Frankrijk uitgegeven ter gelegenheid van het Jaar van het Geloof 2012 - 2013. We denken echter dat een dergelijke beknopte uitleg van de hoofdpunten van het geloof voor velen van nut kan zijn. Daarom publiceren wij het ofschoon het Jaar van het Geloof wordt afgesloten op 24 november 2013, op het Hoogfeest van Christus Koning van het Heelal.

De letterlijke Nederlandse vertaling van de Franse titel zou luiden: "14 bakens van geloof: waarheden die redden." In plaats daarvan is gekozen voor: "De poort van het geloof: 14 overwegingen."

Amsterdam, juli 2013

## VOORWOORD

«De “Porta Fidei” -“poort van het geloof” (vgl. Hnd 14, 27), die toegang verschaft tot het leven in gemeenschap met God en het lidmaatschap van zijn Kerk mogelijk maakt, staat altijd voor ons open. Het is mogelijk over die drempel te stappen wanneer Gods Woord wordt verkondigd en het hart zich laat vormen door de genade die verandert. Door deze poort gaan wil zeggen dat men een weg inslaat voor het hele leven. Met deze regels begon de heilige vader Benedictus XVI zijn Motu proprio ‘Porta fidei’, waarmee hij de Kerk en haar gelovigen oproept tot een Jaar van het Geloof, bij gelegenheid van de vijftigste herdenkingsdag van de opening van het Tweede Vaticaans Concilie. Dat jaar loopt van 11 oktober 2012 tot 24 november 2013, het hoogfeest van Christus Koning; alles bij elkaar dus bijna veertien maanden. In naam van Christus wiens plaatsvervanger in deze wereld hij is, wil de paus ons geloof voeden zodat het werkelijk het licht wordt dat onze weg verlicht en een stevig steunpunt in de vervulling van onze roeping als christenen: zout der aarde en licht der wereld zijn (vgl. Mt 5,13).

In een schrijven van 6 januari 2012 geeft de Congregatie voor de Geloofsleer praktische herderlijke aanwijzingen: «Dit jaar zal een goede gelegenheid voor de gelovigen zijn om met meer diepgang in te zien dat de basis van het christelijk geloof is: “de ontmoeting met een gebeurtenis, met een Persoon die aan ons leven een nieuwe horizon en daarmee zijn definitieve richting gaf.» ( Benedictus XVI, *Deus caritas est*, n. 1). Het geloof dat gestoeld is op de ontmoeting met de opgestane Heer, kan in zijn geheel en in al zijn luister worden herontdekt. «Ook in onze tijd is het geloof een gave om te herontdekken, in ere te houden, en om van te getuigen», opdat de Heer «aan ieder van ons de schoonheid en de vreugde van het christen zijn verleent»(Benedictus XVI, *Homilie*, 10 januari 2010).

«*Veertien bakens van geloof: waarheden die redden*». De titel en de ondertitel van het werk van de eerwaarde heer Alphonse Vidal geven al direct een aanwijzing over de invalshoek van waaruit hij het Jaar van het Geloof onder de aandacht wil brengen. In de volgende bladzijden vindt u veertien overwegingen waarvan het voornaamste doel is het geloof in ons te doen toenemen en ons te helpen maximaal profijt te hebben van de maanden die komen gaan. Het gaat niet om een verhandeling over fundamentele theologie en de oefening van geloof, maar het zijn praktische en concrete overwegingen, met als uitgangspunt teksten uit de heilige Schrift, gericht op de invloed die de deugd van geloof op het dagelijks leven van de christen zou moeten hebben. De algemene benadering is dus eerder spiritueel en ascetisch dan doctrinair, hoewel het vanzelf spreekt dat de onderrichtingen van Jezus Christus, die ons door de Kerk zijn overgeleverd, aan de basis staan. Met name komen enkele punten aan de orde uit de *Catechismus van de Katholieke Kerk*, die twintig jaar geleden is uitgekomen. Daarom zal *Veertien bakens van geloof* actueel blijven, ook lang na afloop het Jaar van het Geloof.

Benedictus XVI koos als titel voor zijn Motu proprio de Latijnse uitdrukking 'Porta fidei' de poort van het geloof, ontleend aan de Handelingen van de Apostelen (14, 27). Het is een echo van de gelijkenis van de Goede Herder waarover de heilige Johannes schrijft in zijn Evangelie. «Ik ben de deur. Als iemand door Mij binnengaat, zal hij worden gered». (Joh 10, 9). Wij worden uitgenodigd om de drempel van het geloof over te gaan, om een reële wereld beter te leren kennen of te herontdekken, ook al ontglipt deze aan de methodes die de experimentele wetenschappen eigen zijn. Eeuwen lang ontgingen de geheimen van het oneindig grote en het oneindig kleine de mensheid, omdat men niet de juiste instrumenten bezat om ze te bestuderen. Daarmee bestonden de meest elementaire deeltjes van de materie en de onontdekte gebieden van het universum er niet minder



om. Daarom kan de mensheid van ontdekking naar ontdekking gaan.

Zo is het ook met geloof. Het is een licht dat toegang geeft tot de hoogste geheimen van de werkelijkheid, tot het verborgen leven van God en tot zijn twee werken ten bate van de mensheid, de Schepping en de Verlossing. Op dit gebied voldoet ons 'menselijk instrumentarium' maar ten dele, want het blijft armzalig en onvoldoende. Daarom heeft God zijn Openbaring gegeven, en op persoonlijk vlak, de deugd van het geloof. De allerheiligste Drie-eenheid, het vleesgeworden Woord, het geheim van de Eucharistie, enzovoort. zijn geen 'virtuele' werkelijkheden zoals die tegenwoordig zo in de mode zijn, maar zij zijn dat wat het meest werkelijk is, het fundament van de hele werkelijkheid. Dat wil dit werk laten zien, daarbij het algemene schema volgend van het eerste deel van de *Catechismus van de Katholieke Kerk*, gewijd aan het *symbolum* van het geloof, het Credo.

Wij staan aan het begin van het Jaar van het Geloof. Laten we de drempel niet met onverschilligheid overgaan, door voort te dobberen op onze routine of te denken dat wij al genoeg weten over ons katholieke geloof. De komende maanden kunnen een nieuw elan aan ons persoonlijk geloof geven, zodat het onze meest innerlijke gedachten en ons hart dieper doordrenkt, en vervolgens tot uiting komt in ons dagelijks leven.

Moge de Maagd Maria, die wij in de litanieën met de titel *Porta Coeli*, Poort van de Hemel, aanroepen, in ons een waarachtig verlangen wekken om ons geloof te verdiepen. En mogen wij met haar hulp tot de vaste overtuiging komen dat Jezus Christus het licht der wereld is, en dat wie Hem volgt en zich door Hem laat leiden, nooit in duisternis wandelt, maar het licht van het leven zal hebben ( vgl. *Joh 8, 12*).

Mgr Juan Ignacio ARRIETA, titulair bisschop van Civitate  
*Secretaris van de Pauselijke Raad voor wetgevende teksten*